

Natuurwandeling langs het water van landgoed Molecaten

Met prachtig weer en een enthousiast groepje van vijf deelnemers stonden we bij de parkeerplaats al naar springzaad en een witte bultzwam te kijken voordat de excursie goed en wel was begonnen!

Ontstaan van het landgoed.

Landgoed Molecaten heeft een rijke geschiedenis en ligt aan het begin van de Veluwe. Het ontstaan van het Veluwemassief, de geschiedenis van de havezathe Molecaten en herberg Molecaten met zijn watermolen kwamen allemaal aan bod. Aan de hand van twee kaarten konden we zien waar de sprengen lopen op het landgoed en de beken en sprengen op de hele Veluwe. We bespraken de verschillen tussen de natuurlijke beken en de door mensen aangelegde sprengen ten behoeve van de watermolens. Intussen hoorden we vink en zanglijster onze wandeling opleuken.

Sparren

Er zijn veel douglassparren op het landgoed. Die hebben een prachtige bast en bijzondere kegeltjes en werden veel gebruikt in de scheeps- en mijnbouw. Ook worden er vloeren e.d. van gemaakt (Amerikaans grenen). De prachtige hemlockspar met zijn naar beneden gebogen takken is een andere naaldboom die door de Amerikaan Douglas in Europa werd geïntroduceerd.

Op weg naar 'd'olde spieker'

We liepen op een paadje langs de bosrand waar we allerlei plantjes ontdekten, zoals rankende helmbloem die zich om de afscheiding slingerde. Een aangevreten bladertak van de uitheemse Amerikaanse eik bewees dat dieren inmiddels aan deze boom gewend zijn geraakt. Toch kreeg de tak weer een nieuwe uitloper - Sintjanslot -, ontstaan uit slapende knoppen.

Het spijker (minikasteeltje) Watervlied werd al in 1640 gebouwd en was oorspronkelijk een opslagplaats voor o.a. graan. Verderop kwamen we langs een prachtige spreng, waar het dubbelloof opviel en een brede wespenorchis. Die wordt ook wel eens de onkruidorchis genoemd vanwege zijn brede wortelstelsel. Hij is niet zo kieskeurig en kan spontaan in een tuin komen waar hij zich enorm kan uitbreiden. Aan de andere kant zagen we de Spaanse graven, wat eigenlijk geen graven zijn maar verdedigingsschansen die tijdens het beleg van Hattem door de Spanjaarden werd gebruikt.

Meidoornhaag

We staken later een weiland over langs een meidoornhaag. Daar hebben we even stilgestaan bij het belang van deze haag voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Ook waren daar 'vuilbomen' oftewel sporkehout, waar je beter geen besjes van kan eten.

Mariaboom

De indrukwekkende hoogbejaarde Mariaboom die we verderop tegenkwamen was een herkenningspunt en 'houvast' voor vele reizigers en plaatselijke bewoners. Hier dankte je Maria voor bescherming of genezing. Of je vertelde de boom je diepste wensen. Er was ook een prachtige sprengkop te zien; niet het einde van een beekje maar de plek waar een spreng juist begint. Tegen het einde van de wandeling hadden we nog een prachtig uitzicht op de buitenplaats Molecaten en hebben we de watermolen nog even bekeken.

Al met al een prachtige wandeling met een rijke cultuurhistorie en prachtige natuur.

Annelies Feenstra en Henriëtte Maan