

Verslag Speurneuzen 10 september 2016



Na een korte pauze met de zomervakantie, komen de Speurneuzen vandaag weer bij elkaar. Het is prachtig weer en we hopen veel vlinders te gaan zien. We krijgen vandaag hulp van de vlinderwerkgroep. Rikie en Eef hadden zich al in het begin van het jaar aangemeld en staan dan ook mooi op tijd in IVN-groen klaar voor deze speciale dag.

Het wordt helemaal speciaal omdat ook Lily een keertje mee

wil lopen en Ruud aanwezig is om mooie foto's te maken. Lily heeft een vlindertafel meegenomen. Ron zorgt dat die in de tuin in Sittard komt te staan. Het bestuur laat zich van z'n beste kant zien vandaag en dat wordt gewaardeerd.

Nadat we even hebben bijgepraat over de vakantie legt Eef uit hoe zo'n vlindertelling nu werkt. Niet te lang want het mooie weer trekt ons al snel naar buiten. We splitsen in twee groepen Eef, Ruud en ik bij de lange wandeling en Rikie, Lily en Anita bij de korte wandeling.

Op de lange wandeling zien we niet zoveel verschillende vlinders. Het Bont zandoogje en het Klein koolwitje scoren hoog. Maar we zien wel veel Blauwvleugelsprinkhanen; dat lijkt hier bijna wel een algemene soort maar is toch een zeldzame verschijning in Nederland.

Bij de Spekkerbrug hebben we een korte pauze en genieten van het rijke leven in de Tungelroyse Beek. Na de hersteloperatie in het begin van deze eeuw is de waterkwaliteit met sprongen verbeterd en we kunnen nu spreken van echt schoon water.

Weer terug horen we het verhaal van de groep met de korte wandeling. Tsjonge wat een waslijst van soorten: de Kleine vuurvlinder, Atalanta, Dagpauwoog, Bont zandoogje, Bruin zandoogje, Hooibeestje, Klein geaderd witje, Klein Koolwitje en natuurlijk ook de Blauwvleugelsprinkhaan.

Op het terras nemen we nog een consumptie en dan vertrekken de eersten alweer. Als eerste "de groep van vier" noem ik ze maar; die moeten met de bus, trein en bus naar Sittard voor ze thuis zijn. Maar ze slaan geen enkele keer over. De tweede zaterdag van de maand is heilig; die is voor de Speurneuzen gereserveerd.

Jan stapt weer op de fiets naar Herten en als even later ook de taxi's vertrekken ook de laatsten weer naar huis en kunnen wij terug kijken op een geslaagde middag.