

Weekendje Biesbosch van 20 April t/m 23 April 2018

Dag 1

Vrijdagmorgen om 9.00 uur vertrok de IVN Spotvogel met 15 personen voor een vogelweekend in het midden van het land. Vanuit de parkeerplaats bij Ali gingen we met 4 auto's en 1 aanhanger tot de nok gevuld, richting De Biesbosch [Werkendam]. Na een rit van 1,5 uur waren we op de bestemming. Omdat we nog niet in Jantjeskeet [ons verblijf] konden, hebben we de auto's op de parkeerplaats [de Bolle Bever] gezet. Al lopend met de verrekijker in de aanslag richting Jantjeskeet waar we de eerste Rietgors en Cetti's zanger gehoord en gezien hebben. Daarna overheerste het geluid van de Cetti's zanger met alle macht de klok rond. Om 12.00 uur was de schoonmaakhulp aanwezig zodat we de boodschappen in de koelkast en vriezer konden doen met temperatuur van 25°C buiten is dat wel prettig. Marion had het goed geregeld.



Foto website Biesbosch Aktief

Aan de picknicktafel onze lunch genuttigd. In de middag zijn we richting Polder Hooge Hof gewandeld. Geert, Annette en Ali gingen met de fiets vooruit, de rest zijn via Jantjes Plaat gelopen omdat het asfalt zo heet aanvoelde. De helft van de wandelaars vond het te ver zodat ze halverwege onder de bomen zijn gaan zitten. Op de terugweg zijn we weer van het asfalt gegaan en zagen daardoor de watervogels in groten getale. Bij de Jantjeskeet hebben we lekker koffie, thee, bier of wijn genomen met een versnapering. De koks Ali, Maria, Ton en Gerda gingen aan de slag in de keuken zodat we om 18.30 uur met de soep begonnen. De rest werd bereid en enkele van ons gingen wat kletsen met elkaar of onder de douches [er waren 2 douches voor 15 personen].

Ondertussen hadden Geert en Jan de inventarisatielijst in gevuld met 63 soorten vogels, een goed begin. Het hoofdgerecht werd buiten in buffetstijl neer gezet zodat we zelf konden opscheppen, het was heerlijk.



Foto Geert Engels

Na het eten zijn Corrie, Maria, Annie en Hanny gaan kano'en [deze lagen bij de Jantjeskeet]. Het voordeel is als je in de kano zit hebben de vogels minder angst zodat we er dichtbij konden komen. We moesten bijna een knobbelzwaan redden die in een MeToo affaire zat. Toen we met kano dichtbij kwamen gingen ze uit elkaar en wij werden lekker nat door het geweld van het slaan van de vleugels. Maar de knobbelzwaan was wel weer vrij.



Knobbelzwaan
Foto Geert Engels

Nadat we weer terug waren bij Jantjeskeet hebben we koffiedgedronken. Corrie had nog een leuk spel Petje op of Petje af. Ze had 15 papieren mutsen gemaakt zodat iedereen die op moest zetten. Het zag er grappig uit. Corrie stelde een vraag natuurlijk over vogels [hoe kan het ook anders] en als je het antwoord wist dan moest je Petje op en anders Petje af. De vragen gingen over een stipje hier en een kleurtje daar bij de vogels. Dit ging door tot dat er 1 persoon overbleef. Geert en Jan bleven over, dus de betere vogelaars. Om 23.00 uur gingen we langzaam richting bed.

Dag 2

Met de Cetti's zanger in het gehoor werden we wakker. Met een mooie zonsopkomst ging een aantal mensen een ochtendwandeling maken. De knobbelzwanen vlogen over naar een

ander water waar het eb was. Daar zaten de steltloperjes, kraakeenden, kuifeendjes, witte kwikstaart en bergeend. Terug naar de Jantjeskeet kwam de geur van de koffie en thee ons tegemoet. Inmiddels was iedereen op, het ontbijt stond op tafel met een gekookt eitje zodat we gezamenlijk gingen eten en onze lunch werd gemaakt. Deze dag hebben we allemaal de fiets genomen. De gehuurde fietsen hebben we bij de Bolle Bever gehaald en voor 2 dagen gereserveerd.

Dit is het beste wat je kunt doen in de Biesbosch, omdat je met de auto alleen op de doorgaande wegen kunt parkeren. Verder moet je lopen dan en zie je te weinig van het gebied van 4400 hectare in de Biesbosch met 50 kilometer wegverharding. Dus op de fiets met de lunchpakketjes, telescoop, fototoestel en verrekijker in de aanslag. De route ging via het Biesbosch Museum Eiland naar Polder Maltha, de Ganzewei en regelmatig van de fiets af als we weer nieuwe geluiden hoorden met de wintertaling, zomertaling, pijlstaart, tureluur, zaagbek, kievit, kluut, meerkoetje, aalscholver, lepelaar en verschillende ganzen op het water. Met onze kijkers zochten we regelmatig de blauwe lucht af. Toen op een gegeven moment iemand riep een zeearend, alle kijkers in de richting omhoog, ja daar zagen we hem. Hij was ver weg maar herkenbaar voor vele van ons. Geweldig. Al fietsend wilden we meer zoals de visarend die een horst [nest voor roofvogels] had aan de Boomgatweg. De temperatuur 24°C was zo warm dat we in de schaduw onze lunch nuttigde en even de beentjes omhoog. Na een tijdje weer op pad op zoek naar de visarend. We zagen en hoorden wel de zangvogels tjiftjaf, boomkruiper, matkop, groenling, putter, kneu en vink. Onderweg naar Jantjeskeet hebben we de visarend gezien hoog in de lucht.



Visarend: Foto Geert Engels

Hopelijk morgen meer succes. Rond 16.30 uur waren we thuis en eerst een fruithapje [vergeten mee te nemen voor de lunch] daarna kon de drank komen. Samen de lijst aangevuld tot 91 soorten. Om 18.30 uur stonden we klaar om naar de Bolle Bever te fietsen. Marion had een diner gereserveerd. Na een drankje werd het eten met een sneltrein op tafel gezet. Binnen 3 uur waren we weer in Jantjeskeet. Daar hebben we de vuurkorf aan gemaakt omdat het voor de eerste keer fris was dit weekend. Lekker dicht bij elkaar in de kring zitten kletsen. Iedereen ging na een voldane dag met een goed gevoel naar bed.

Dag 3

Op zondag waren sommige weer vroeg op, de koffie werd aan gezet en de thermoskannen werden gevuld voor de lunch. Na een heerlijk ontbijt met versgebakken broodjes [gebakken

door Wim]. Een echt vakantiegevoel. Na dat we het ontbijt was opgeruimd gingen we weer op stap. Met 24°C zijn we op de fiets [dit is een uitkomst in de Biesbosch] richting de Boomgatweg, op naar de visarend waar we met de telescoop het koppel visarenden zagen zitten op het horst. Daar hadden we een kop koffie verdiend in het zonnetje. Verder met onze ronde en Jose' en Annette hebben veel foto's gemaakt, hopelijk met goed resultaat. Het weer begon te betrekken en het rommelde in de lucht. Er werd onweer voorspeld maar misschien valt het mee. Het viel mee zodat we op heuvel bij de Wassende Maan, daar dreven de onweerswolken aan ons voorbij. Over het water vlogen de zwarte stern die we maar zelden zien. Bij de volgend stop zagen we een groep kemphanen op grote afstand maar goed te zien. Doordat het zo drukkend weer werd wilden sommige naar Jantjeskeet. We waren dichtbij dus ging een aantal mensen naar huis toe. De andere fietste nog naar een ander water waar ze de zwartkopmeeuw gezien hadden. Bij terugkomst bij Jantjeskeet gingen Wim, Ineke, Marion, Jose' en Maria Willems nog op pad en buiten de roodborsttapuit een hele mooie, net een meter boven de grond en een prachtig vlucht van de bruine kiekendief gezien. Weer anderen; Jan, Corrie, Maria en Hanny gingen na de koffie ook nog op pad. Ze hadden 1 regenwulp gezien. Bij terugkomst hebben we de huurfietsen naar de Bolle Bever gebracht en te voet naar Jantjes keet gelopen. De koks Ineke, Annie en Geert maakte een heerlijke maaltijd. Laat in de middag kwam Ton van Annie aan en schoof aan met het eten. Na het eten reden ze terug naar Leende. De afwas werd gedaan en de koffie werd gezet en zo hebben we de avond aan de picknicktafel afgesloten. Om 23.00 uur ging iedereen richting bed.

Dag 4

Nadat iedereen was opgestaan op de laatste dag werd er alvast gepakt voor vertrek. Het ontbijt was uitgebreider want alles moest op. De rest van het eten werd verdeeld. Het huis werd veegschoon achter gelaten en de sleutel afgegeven. Nadat de vogellijst werd aangevuld tot 103 soorten nog even gestopt bij de spaarbekken Petrusplaat waar we de blauwborst heel goed gezien en gehoord hebben. Het nonnetje zat ook nog op het water die we zagen vanuit de kijk hut. Als laatste werd de kemphaan genoteerd dus waren we heel tevreden. Rond 10.30 uur reden we richting Heeze met een kleine stop bij de ingang van de Biesbosch waar de geschiedenis werd uit gelegd op een groot bord. Van hieruit gingen alle auto's op eigen gelegenheid naar Heeze. Om 13.00 uur stonden we op de parkeerplaats bij Ali van waar we op vrijdagmorgen vertrokken. Na een paar mooie dagen met prachtig weer, heel veel vogels, een gezellige groep, heerlijk eten en drinken en een ervaring opgedaan met het luisteren en kijken naar de vogels. Samen met ons team [Maria, Jose', Marion en ik] hebben we het zo goed mogelijk gedaan.

Marion heeft de routes prima uitgewerkt en begeleid. Thanks.

Het was een Topweekend.

Hanny Cuijten
VWG De Spotvogel