



Nieuwsbrief mei 2018

IVN Voorne Putten Rozenburg

Voorwoord van onze voorzitter

Beste IVN'er,

Enkele weken geleden liep ik met een vriend door de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Het liep tegen de avond, de zon scheen, het licht kleurde naar oranje. We hadden net onze eerste nachtegaal van dit jaar horen zingen en ook onze eerste koekoek horen roepen. We liepen om een duin en zagen een duinmeertje liggen. Er zwommen eenden in ter grootte van een wilde eend. Een aantal had een roodbruine kop en een felrode snavel. In het licht van de namiddag leek het of ze een lichtend kroontje op hadden. Dit moesten krooneenden zijn. We zagen ze voor de eerste keer in ons leven en de indruk was meteen overweldigend, schitterend!

De natuur is dit jaar wat laat, maar nu het warmer wordt voltrekken alle processen zich in sneltreinvaart. Zo heeft een struik nog slechts kleine knoppen, zo staat hij in volle bloei. Zo is een boom nog kaal, zo staat hij vol in blad. Ons excursie- en activiteitenseizoen is inmiddels ook goed begonnen. Op de Landtong Rozenburg is de eerste veldles alweer gehouden. Tot de zomer zullen in totaal acht scholen met elf groepen ons Landtongprogramma volgen. Ook de excursies bij het Zuid-Hollands Landschap lopen: in mei staan er zes gepland.

Bij Camping 't Weergors in Hellevoetsluis starten wij de vrijdag na Hemelvaartsdag met waterdiertjes ontdekken. Voor het programma op deze camping wordt ook een insectensafari ontwikkeld. Ik ben reuze benieuwd!

In de algemene ledenvergadering van maart hebben wij afscheid genomen van onze bestuursleden Mariëtte de Kreij en Jan Engelblik. Ook op deze plaats wil ik hen bedanken voor hun waardevolle inbreng in de afgelopen tijd. De nieuwe bestuursleden Ad 't Hart en Agnes Rooimans worden nu ingewerkt: Ad als penningmeester en Agnes als bestuurslid voor PR en publiciteit. Wim Klok switcht terug van penningmeester naar secretaris. Martien Blanken blijft onze webmaster. Maar wij zijn wel op zoek naar iemand die dit werk samen met hem wil doen en die hem van tijd tot tijd kan vervangen. Als je hier belangstelling voor hebt neem dan contact op met Martien of met een van de leden van het bestuur.

Het zomergevoel komt eraan, maar laat toch nog even op zich wachten. Pas als ik de gierzwaluwen weer hoor krijsen boven mijn huis is de zomer voor mij echt begonnen.

Tot ziens,
Erik de Boer

[Facebook](#) pagina van onze afdeling.

De nieuwsbrieven worden ook gepubliceerd op de [website](#) van onze afdeling.

Het Bestuur

Voorzitter:

Erik de Boer Donjonweg 21 3233 AJ Oostvoorne
Tel: 0181-484661 E-mail: erik.adeboer@upcmail.nl

Secretaris:

Wim Klok Lijsterbeslaan 5 3233 CJ Oostvoorne
Tel: 0181-484964 E-mail: w.klok2@upcmail.nl

Penningmeester en ledenadministratie:

Ad 't Hart
a.hart376@upcmail.nl

Public Relations:

Agnes Roimans
agnesroimans@gmail.com

Redactie nieuwsbrief en website:

Martien Blanken Duinen 5 3233EA Oostvoorne
Tel: 0181-486555 E-mail: m.blanken@hetnet.nl

Excursies en activiteiten in 2018

Zaterdag 2 juni	Hollemare	09.30	Henry Fordstraat Zwartewaal	Erik
Zaterdag 7 juli	Slikken van Voorne	09.30	P-plaats Aan Zee Oostvoorne	Erik
Zaterdag 4 augustus	Fietsexcursie Bernisse	09.30	P-plaats TOP Bernisse Oost	Mariëtte
Zaterdag 1 september	Duinen van Schouwen	09.15	Carpool plaats N57/Zwartedijk	Erik
Zaterdag 6 oktober	Mallebos, park Vogelenzang	09.30	Parklaan, Spijkenisse	Mariëtte
Woensdag 10 oktober	Thema-avond	18.00	BC Tenellaplas	Erik
Zaterdag 3 november	Kwade Hoek	10.00	P-plaats Kwade Hoek Oostdijkseweg	Erik
Zaterdag 1 december	Brede Water, snertwandeling	09.30	BC Tenellaplas	Martien

De activiteiten van de KNNV afdeling Voorne kunt u vinden op de website. KNNV.nl/voorne



Natuurbeleving 2017-2018

Tijdens de eerste bestuursvergadering die ik als nieuwe penningmeester mocht meemaken werd mij duidelijk gemaakt door onze voorzitter dat ik geacht werd een bijdrage te leveren aan deze nieuwsbrief. Als "jong" IVN lid en nog onervaren in de natuurhistorie een hele uitdaging. Vorig jaar lid geworden en deelnemer aan de dit jaar gestarte natuurgidsenopleiding heb ik nog maar weinig te melden dat interessant zou kunnen zijn voor onze doorgewinterde leden.

Nu is de opleiding ook niet goed voor het zelfvertrouwen. Een paar lessen van Piet of Luc , een wandeling met Erik: het duizelt je van de onderwerpen en soorten. Dacht je iets te weten dan wordt dat volledig overschaduwd door de confrontatie met de kennis van de heren. En wat er nog aan eigenwaarde overblijft wordt 's avonds verder teniet gedaan bij het lezen van het lesmateriaal (heb je net kennis gemaakt met een gal, blijken er 4000 soorten te zijn in Nederland....). Goed, dat geconstateerd hebbende , hoe krijg je weer bodem onder de natuurvoeten?

Ik heb het maar eens anders benaderd en ben gaan terugkijken naar het laatste halfjaar. Wat heb ik aan "high lights" beleefd en wil ik nog delen met jullie zo midden in de lente. Hierbij drie voor mij bijzondere ervaringen van deze herfst en winter.

Eind september 's morgens vroeg met mijn mentor Ad van den Berge meegegaan naar de vogeltelpost op de Maasvlakte om de zeevogeltrek waar te nemen. Op grote afstand keilende Noordse Pijlstormvogels waargenomen waarbij mij uitgelegd werd dat deze vogels hier nooit aan land komen maar alleen langstrekend waar te nemen zijn. Na een paar uur tot op het bot verkleumd te zijn, verder getrokken naar het strand van Rockanje. Vlak voor de Haringvlietdam zagen we een uitgeputte vogel aangevallen door een zilvermeeuw. Met als prijs een natte broek en volgelopen laarzen hebben we het beestje weten te redden uit de bek van de zilvermeeuw.

Toeval of niet: slachtoffer betrof een Noordse Pijlstormvogel. Van onbekend voor mij tot in de hand binnen twee uur tijd. Het beestje is afgevoerd naar opvangcentrum Karel Schot in Rotterdam, maar schijnt toch bezweken te zijn.

Op 1 december rinkelden alle waarnemingsalarmbellen in Nederland: Potvis bij Domburg!!!! Uiterst zeldzame stranding in Zeeland, de vorige waren in 1970 en 1937. In de auto en en naar toe. Dat dachten meer mensen: daar tussen 150 toeschouwers dit plaatje geschoten. Helaas een overleden exemplaar.... Maar levenslange herinnering.

In februari, op een vroege zondagmorgen zeevogels spotten bij de Brouwersdam Bij het haventje aan de noordkant onverwacht aan de rand van de trailerhelling deze fraaie Zwarte Zee-eend. Van zeer dicht bij kunnen schieten, je ziet ze vaak op het water, maar niet op de kant. Zoomlens niet eens op volle sterkte: gelukstreffer. Even later zwom meneertje vrolijk weg, gelukkig gezond!

Zomaar drie mooie ervaringen waar ik me dan maar aan vasthoud en stiekem denk: Piet, Luc en Erik, hebben jullie die drie ook

Ad 't Hart

ps: voor de lezers die ook lid zijn van de vogelbescherming: de komende weken is de verkiezing voor de ledenraad van de vogelbescherming. Ik heb me hiervoor kandidaat gesteld. Vinden jullie het leuk om mij te steunen en zo ook contact te krijgen met de achtergronden van deze vereniging: ga naar hun site en breng je stem uit! Bij voorbaat dank!



ivn *beleef de natuur!*