

Winterexcursie naar hamsterreservaat Sibbe



Zaterdag 31 januari werd door de afdeling vogels van het IVN Maasduinen een excursie georganiseerd naar het akkerreservaat in Sibbe. Dit gebied is gelegen nabij de van Tienhovencmolen. We vertrokken met een groep van 5 personen (Ruud Coenders, Leugene Faasen, Theo Lommen, Henny Martens, Martijn Verheijen) om 7 uur en even na 8 uur kwamen we aan. Meteen bij aankomst waren er grote groepen Kramsvogels te zien. Wat opviel waren de vele Torenvalken en Buizerds en zowaar een Blauwe Kiekendief (vrouwetje). Een teken dat er veel muizen in de akkers zitten. We hoopten ook op de Velduil maar die is vooral 's avonds actief (volgens een aanwezige deskundige). Heel fraai waren de grote groepen Geelgorzen. Na lang observeren ontdekten we ook enkele



exemplaren van de zeldzame Grauwe Gors, die een stuk groter zijn dan de Geelgors. Verder zaten er Ringmussen, Kneutjes en een Rietgors in de struiken. Op het veld veel Blauwe Reigers en Grote Zilverreigers (ook op muizenjacht) Roeken, Zwarte Kraaien, Kauwen, Spreeuw, Koperwiek en Merel. We hebben geen hamsters gezien, maar wel een dassenburcht.



Na een koffiepauze gingen we naar de Eijsder Beemden (onder Maastricht). Daar konden we langs de oever van de Maas door fraaie uiterwaarden wandelen. Hier zaten IJsvogels, Futen, Dodaars, Meerkoet, Wilde Eenden, Kuif- en Tafeleend, Knobbelzwaan, Grauwe Gans en Waterhoen. Aan de overkant van de Maas was een reigerkolonie en de reigers waren druk bezig met het opknappen van hun nesten voor

het broedseizoen (dat vaak al in februari begint).

Op de terugweg gingen nog even bij de Oolderplas langs (maasplassen Roermond). Veel vogels hadden hier slaappleatsen want er waren grote groepen Smienten, Wilde Eenden. Kuifeenden Tafeleenden en Zilvermeeuwen aanwezig.



Meest opvallend waren 4 Grote Zaagbekken.

Verder zaten er nog Brilduikers, Nonnetjes, Futen en Aalscholvers. Aan het einde kwamen we bij een boom met meer dan forse vraatsporen, duidelijk een bever. Een fraaie excursie met mooi droog weer. Tegen een uur of vier reden we naar huis.

Ruud Coenders.

Foto's Ruud Coenders en Henny Martens