

## Vogelexcursie De Hamert, 26 maart 2016

Om 7 uur 's morgens vertrokken Theo Lommen, Jos Raaijmakers, Leugene Faasen en Harrie van Heijster vanaf de Markt in Velden richting de Hamert.

Daar wachtten Ruud Coenders en Henny Martens op de parkeerplaats bij het pannenkoekhuis.

Het beloofde een prachtige voorjaarsdag te worden.

De wandeling begon via het wandelpad langs het Geldersch Nierskanaal.

Dit prachtige gebied met oude en afgestorven bomen is altijd wel goed voor leuke soorten.

Al snel hoorden we rechts het schrille geluid van de ijsvogel; jammer genoeg niet gezien.

De grote bonte spechten waren druk en luidruchtig bezig met hun territoriums. Hetzelfde gold voor de boomklevers.

Helaas zagen we geen middelste bonte specht, die daar enkele weken eerder wèl werd waargenomen.

Aan het einde van het bos ging het na een stukje Twistedenerweg linksaf het gebied van de Hamert in. Hier liet een torenvalk zich mooi van dichtbij bewonderen.



Boven onze hoofden cirkelden meerdere buizerds; het blijft toch een prachtig schouwspel. Via de oude grafheuvel ging de wandeling richting Pikmeeuwenwater. Op de vennen waren o.a. wilde eenden, kuifeenden, wintertalingen en grauwe ganzen te zien.

Ook een slechtvalk werd ontdekt, deze zat echter nogal ver weg en de telescoop van Theo bleek weer een uitkomst.

In de buurt van het bijenhuisje (de kasten met bijen waren nog niet geïnstalleerd) zagen we drie roodborsttapuiten, twee mannetjes vochten om een vrouwtje.

Bij het Pikmeeuwenwater zat nog een klapkester,

deze zal zeer binnenkort weer noordwaarts gaan, naar zijn broedgebied. Op de plas veel eenden en een dodaars.

In de plasjes langs het wandelpad hoorden we het geluid van de heikkickers; het lijkt op borrelend water, of je gootsteen leegloopt, onmiskenbaar.

Een eindje verder op de heuvel waren de mannen van het trekten actief. O.a. Huub Crommentuyn en Jan Erik Kikkert kun je hier in het voorjaar vaak aantreffen.

Even een praatje gemaakt en wij weer verder richting het Westmeerven.

Vorbij de bocht naar links zat een torenvalk op een paaltje zich te goed te doen aan waarschijnlijk een kikker.

Dit gebiedje is altijd goed voor graspiepers, we zagen dan ook een aantal van deze mooie en grappige vogeltjes.

Bij het Westmeerven is een kijkhut "het Westernest". Vanuit de hut zagen we een rode wouw en enkele buizerds. Op het water zaten o.a. wilde eenden en kuifeenden.

Na een tijdje maakten we de kijkhut vrij voor een groep andere natuurliefhebbers en liepen verder in westelijke richting. Alweer een rode wouw! Ze waren wel in behoorlijke aantallen op trek

vandaag want op de trektelpost waren er ook al enkele gezien.



We staken de Rijksweg over en kwamen in het gebied Stalberg bij de Maas.

Hier was al volop bloemenpracht met madeliefjes en speenkruid.

De sleutelbloemen bloeiden nog niet en aan de overkant van de Maas waren de oeverwaluwen ook nog niet gearriveerd.

Op de Maas zagen we twee nonnetjes (onze kleinste soort zaagbek), en dan weer niet want ze doken veel onder.

Bij de monding van het Geldersch Nierskanaal was het einde van onze excursie.

We hadden 72 vogelsoorten gezien, een mooi resultaat.

Het uitstapje werd afgesloten met een kopje koffie in het pannenkoekhuis waar we nog even hebben nagepraat. Nadat we hadden geconstateerd dat de bediening daar te wensen over liet gingen we weer huiswaarts.

Henny Martens