

# Activiteiten van de Vlinders



## **Salamanders, een snoek, kikkers en nog veel meer!** 13 en 14 juni 2015

Vol spanning en met een schepnet, emmer en een loep gingen meer dan 80 kinderen op zoek in de sloten rondom het bezoekerscentrum de Veenweiden.

Het weekend van 13 en 14 juni was uitgeroepen als "de slootjesdagen". Het is altijd een hele ervaring om je net in de sloot te houden, maar nog spannender is het om te zien wat er in je net zit. En het beweegt en kriebelt op je hand. Maar alle kinderen leren toch hoe ze een slootdierdje heel voorzichtig kunnen bekijken op hun hand of in hun potje.

Het was dan ook een drukte van jewelste rondom het bezoekerscentrum De Veenweiden. Achter en op het amfitheater, op de steiger, op de vlonder, aan de overkant van de sloot, op het voorplein. Overal waren er kinderen op zoek naar waterdierpjes. Juffers en libellen, wantsen in diverse soorten en maten, tubifex, poel- en posthoornslakken. En natuurlijk ook de kikkervisjes met en zonder spotjes en ook de hele jonge kikkertjes.

De kinderen genoten van al deze ontdekkingen. Zelfs kleine salamandertjes werden er gevangen en in de loepotjes bekeken. Naast het slootjes onderzoek werden er ook nog bootjes gemaakt van rietbladeren met een echte botenrace tot slot. En om de energie een beetje kwijt te raken nog even een spel waarbij de reiger allerlei dieren vangt (tik), die hij lekker vindt. Op deze manier leren de kinderen op een speelse manier ook nog wat een reiger allemaal eet.



### **Confettiboter voor Moederdag 10 mei 2015**

Als verrassing voor de moeders hebben de Vlinders van het IVN, kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar, een heerlijke confettiboter gemaakt.

In de heemtuin hebben de kinderen veel eetbare planten geplukt, geproefd, gevoeld (ze prikken) en geroken: daslook, paardebloemen, rode klaver, madeliefjes, vergeet-mij-nietjes, brandnetel, dovenetel, hondsdraf. Weegbree kan je niet alleen eten, maar ook gebruiken als je je geprikt hebt aan de brandnetels.

Ook hebben wij de namen van de planten geoefend. Ruben, 5 jaar oud, zei heel slim als een quizmaster, dat hij de namen allemaal wel wist, maar dat hij wilde weten of de begeleiders de namen wel wisten.

Heel geconcentreerd werden de blaadjes en bloemen geknipt of gesneden, door de roomboeter geprakt. En natuurlijk geproefd... Om je vingers af te likken, zo lekker. Daarna in een doosje gedaan en voorzien van een mooi zacht stofje.

Samen met Annemiek maakten de kinderen een pestomengsel van noten, planten en tomaat, wat olie en zout. Aan het einde van de middag hebben we deze pesto op stokbrood gedaan en onder een stralende zon. hebben we het stokbrood met zijn allen opgegeten op ons mooie amfitheater



### **Vlinders vermommen zich als piraten 12 april 2015**

De Vlinders vermommen zich vandaag als heuse piraten. Piraten, die op zoek gingen naar schatten uit de natuur. Achtentwintig kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar gingen samen met hun ouders op pad.

Na eerst een verhaal over Piet Piraat gehoord te hebben gingen de kinderen naar het grote veld om daar een eierloopwedstrijd te houden. Hoe moeilijk is het om te rennen met een ei op een lepel. Veel moeilijker dan je dacht om het ei om te lepel te houden terwijl je rent. Daarna kregen de kinderen een heuse schatkaart. Met elkaar moesten ze ontdekken welke route zij moesten lopen.

Met een bonte verzameling stokken, bloemen, elzenpropjes en steentjes kwamen de kinderen weer terug bij het bezoekerscentrum de Veenweiden. Na wat drinken en eten maakten de kinderen een schatkist met de materialen, die zij veroverd hebben. En van stokken werden pistolen, zwaarden, dieren en poppen gemaakt.



**Vlinders houden van afval.** 8 februari 2015

"Afval is leuk en opruimen ook!", volgens de Vlinders. Deze jongste kinderen (4-8 jaar) van de IVN-jeugdwerkgroepen hadden hun activiteit in het teken van afval.

Eerst luisterden de Vlinders naar een leuk verhaal over "Opa Jan" (geschreven door Marius van Dokkum). Opa Jan houdt ook zo van rommel en afval. Maar zo'n rommeltje als deze opa er van maakt, dat is voor de kinderen te veel van het goede.

Want na het verhaal staken de kinderen de handen uit de mouwen om samen met hun ouders, gewapend met grijpstokken en een flinke vuilniszak, de omgeving van het bezoekerscentrum De Veenweiden eens flink onder handen te nemen. Vier vuilniszakken vol zwerfafval werden in een half uur tijd door de kinderen verzameld: van wietzakjes tot bierblikjes, sigarettenpeuken, patatbakjes, plastic lepeltjes en vorkjes, kauwgom, bananenschillen en heel veel papier.

Na dit harde werken in de buitenlucht mochten de kinderen van oude sokken een monster, draak of knuffel maken. En van melkcontainers een spaarpot of een balspel. Het was heel leuk om te ontdekken wat je allemaal van afval kan maken. Trots gingen de kinderen met hun zelfgemaakte speelgoed naar huis



### **11 januari 2015 : Zoeken naar Pootafdrukken**

Dieren leven vaak verborgen en laten zich vaak overdag niet zien. Welk dier kwam hier langs en waar is hij naar toegegaan. Wat zijn de gewoontes van een dier? Dieren volgen altijd hetzelfde pad: een wissel heet dat.

Na het vinden van wissels van de Galloways, zagen de kinderen van de jeugdwerkgroep de Vlinders, van 4-8 jaar, op zondagmiddag 11 januari ook prenten. Prenten zijn pootafdrukken van dieren. Prenten van de Galloway zijn super groot en van een hond veel kleiner. Ook zagen wij heel veel poep, grote flatsen van de Galloways, kleine en grote hondendrollen, maar ook witte urine/poepsporen van vogels.

Alle gevonden sporen werden nauwkeurig aangekruist op hun formulier. Terug in het bezoekerscentrum De Veenweiden mochten de kinderen een aantal sporen na kleien. Het kleien van poep vond niet iedereen leuk. Dan maar een ander spoor: een heuse specht in de boom.

De kinderen ontdekten ook dat een spoor ook de rail van de trein was en dat uit een paddenstoel ook sporen vallen. Ook maakten de kinderen nog hun eigen "pootafdruk" en gingen als gediplomeerd speurder weer naar huis.

[Lees ook de verslagen van de eerdere activiteiten van De Vlinders](#)



IVN werkt aan een duurzame samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven.

-

-