

### Verslag IVN-weekend in de Ardennen van 13 t/m 15 april 2018.

Vrijdag 13 april ontmoetten de deelnemers elkaar om 11.00u. in de Geulhemer Molen in Berg en Terblijt. De gids kwam ons ophalen voor een rondleiding in de Geulhemergroeve met een gangenstelsel van 25 kilometer. De gids liet ons, met enkele limburgse kwinkslagen, over de schuilkapel uit de tijd van de Franse Revolutie, de Oranje Galerij met medaillons van het huis van Oranje, de fossielen en de rotswoning zien. Zelf woont hij ook in een aangebouwde rotswoning, waarvan we de hal mochten bekijken. Aangekomen in het hotel stond iedereen weer in de startblokken voor een bezoek aan Malmedy of een mooie wandeling. Vanuit het hotel liepen we over de heuvels langs de bossen en over de weiden. De groep verspreidde zich over verschillende paden en kwam weer bij elkaar op het terras van het hotel om te genieten van een drankje, het uitzicht over



de vallei en van elkaars gezelschap. 's Avonds liepen we naar het nabijgelegen restaurant van de jeugdherberg, wetend dat het dalen na de maaltijd een flinke stijging zou zijn. Onze voorzitter Carlo van Schijndel opende het weekend en richtte zijn woord in het begin aan Corrie en Jan, die na ruim 20 jaar, in september afscheid gaan nemen van de werkgroep ledenactiviteiten, waaraan zij altijd met enthousiasme veel werk hebben verzet.

Zaterdagmorgen om 8.00u. stonden er veel IVNers klaar voor een half uur Chi Kung onder leiding van Jan Larmit. Na het ontbijt vertrokken we naar Botrange, waar we onder leiding van de gidsen Nicolette en Fer een prachtige wandeling maakten door de Hoge



Venen. Wel drie uur liepen we door de ongerepte natuur, waar we niet overal mochten komen vanwege brandgevaar. We liepen over trilveen, langs kwartsietgesteente en zagen o.a. de groene jachtspin, enkele salamanders, het eenarig wollegras, wilde narcissen, de rode veenbes, de geoorde wilg en heel veel pijpestrootje dat ze in België de doodskoppen noemen. Na een mooie wandeling konden we genieten van een drankje met een stuk vlaai erbij. We reden verder naar het stuwmeer van Robertville van waaruit we een korte wandeling maakten naar burcht Reinhardstein en de waterval (de hoogste van België). Op de route zagen we grote tapijten bosanemoon, speenkruid en wilde narcissen. We ontdekten ook het bosbingelkruid, goudveil, aronskelk en longkruid. Het was heerlijk weer en het

drankje op het terras van het hotel ging er naderhand goed in. 's Avonds konden we genieten van de barbecue in de jeugdherberg.

Zondag stond Jan Fonken voor ons klaar en konden we met hem de Chi Kungoefeningen uitvoeren voor een ontspannen begin van de dag met soepele spieren. Toen alles weer ingepakt was vertrokken we naar Waimes waar we begonnen aan het Ninglinspopad. Er was een lange en korte route langs de enige bergrivier van België. Het pad was niet altijd makkelijk te lopen, maar met af en toe een helpende hand hebben we kunnen genieten van o.a. de zwartkop, de gele kwikstaart en het winterkoninkje. De verwachte boshyacint bleek een volop bloeiende ruige veldbies en dat was ook goed. Weer volop bosanemoon en speenkruid met tussendoor wat klaverzuring. Na afloop konden we heerlijk in de zon genieten van een afscheidsdrankje op het terras. Er kwamen veel positieve reacties van de deelnemers, zodat we gezamenlijk konden terugkijken op een geslaagd weekend.



Els 22-04-2018.