

Verslag Speurneuzen 14 mei 2016



Zaterdag was het dan weer zover. Iedereen was er weer klaar voor. Vol goede moed, goede zin en energie gingen we allen weer naar Heythuysen voor onze Speurneuzen-middag. De een stopt er helaas mee en de nieuwe staat al weer klaar om mee te gaan. Welkom Ton.

Bijna iedereen was ruim op tijd. Jan, onze sportieveling op de fiets was door tegenwind iets later, maar dat kon de pret niet drukken.

Kort werd alles over de dagvlinder gezegd wat gezegd moest worden. Op een ander tijdstip komt nog het verschil met de nachtvlinder. En dan naar buiten. Er stond een lekker zonnetje maar ook een klein briesje. Als de vlinders maar niet wegwaaien!

Helaas is dat laatste wel het geval geweest. Na onze opgedane kennis over de dagvlinder hebben we er niet 1 gezien.

Wel hebben we een kleine rups gezien die leek te zweven. En ook nog een of andere kleine soort ui (look zonder look) waar je insecten mee op afstand kon houden.

Bij terugkomst op de Busjop even napraten en de eerste informatie over het uitstapje. Iedereen is nieuwsgierig en vist naar meer info. Die info komt binnenkort op de mail.

Iedereen heeft zich goed geamuseerd. Voor Ton leek de eerste kennismaking wel even spannend. Hij kende echter wel wat mensen dus dat ging wel goed. Hij vertelde bijvoorbeeld dat hij handbalde.

Op naar de volgende maand, de excursie of voor sommigen al de vakantie.

Kim van der Schuit