

Op zoek naar de Bijeneter!!

Hierbij de belevenissen van vanmorgen (6 juli j.l.), onze (Ron en Martijn) zoektocht naar de bijeneter.

Als eerste zijn we hebben we wat stukken van de oever van de Roer afgespeurd, daar werden we begroet door een ree en een paar hazen waarvan er ééntje bijna tegen ons aanliep. Maar bijeneters hebben we daar helaas niet waargenomen.

Op naar onze volgende plek, een voor voor kenners bekende plek in midden Limburg. Ook hier geen bijeneters waargenomen. Op naar nog een plek in deze buurt waar we nog een kans zien, hier hebben we ook geen bijeneters waargenomen. Wel stuiten we hier per toeval op een volwassen oehoe met twee jongen, een prachtig schouwspel hoe de oude vogel op een gegeven moment wat voedsel bracht naar de jongen. Door de scope goed te zien.

Op naar onze laatste plek bij net over de grens, ook hier leek het lange tijd op niks uit te draaien maar net toen we wilde gaan werden er door ons een tweetal exemplaren waargenomen. Al met al een geslaagde morgen met een zeer leuke bijvangst.



Ron Keijers en Martijn Verheijen.