



Hallo jongens en meiden,

Woensdag 15 maart staan we stil bij onze zintuigen. We zien, horen, ruiken, proeven en voelen dagelijks, maar veel daarvan doen we niet bewust. Als we ons richten op het horen, het zien, ruiken, proeven of voelen, wat valt er dan te ontdekken??? Tijdens een rondwandeling doen we verschillende opdrachten en ervaren we de kracht van onze zintuigen.



Wanneer? **15 maart** van 14.00- 16.00 uur

Waar? Parkeerplaats in bos nabij Camping 't Kappie. Bergweg 37, 8336 MC Baars

Wat doen? We leren onze zintuigen te gebruiken

Wat mee? een goed humeur, eventueel een handdoek om voeten droog/ schoon te maken

Wat aan: sokken/ kniekousen i.v.m. deel route blotevoetenloop.



Hartelijke groet,

Els, Len en Wieke

Informatie en opgeven voor deze middag bij Wieke per e-mail

janenwieke88@gmail.com of telefonisch op 0522-244766 of 06-13293975

Routekaart naar: Camping 't Kappie. Bergweg 37, 8336 MC Baars

