

Oog voor insecten

De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo vaak iets bijzonders te zien. Maar... je moet er oog voor hebben. IVN Bergeijk-Eersel helpt de lezers om meer te zien, te horen en te beleven. Deze week natuur dichtbij huis..... oog voor insecten.

(door Anny van Kessel)



Foto: de zwartkopvuurkever met typische antennes

Ik heb er de laatste tijd een gewoonte van gemaakt om elke week te wandelen met mijn IVN-maatje Leoni. Steeds in een ander natuurgebied in Bergeijk, zodat het afwisselend is en zij de omgeving goed leert kennen. Dit keer hadden we allebei onze verrekijkers bij en gingen we op pad. Het was erg warm en daarom had ik voor een natuurgebied met veel bos gekozen.

Het plan is om steeds circa 1,5 uur te wandelen. Soms loopt dat uit, omdat we veel stilstaan. We moeten natuurlijk van alles bekijken. We zijn vooral geïnteresseerd in vogels, maar we hebben ook oog voor wilde bloemen (nu volop te zien), planten, bomen en insecten.

Antennes

Pal voor onze neus zagen we een knalrood stipje op een struik. We maakten er gauw een foto van met ons mobieltje voordat hij/zij weer wegvloog. Het was een zwartkopvuurkever. Hij/zij droeg twee typische antennes op zijn kop. We verwonderden ons over de naam van het kevertje: het zwarte kopje valt namelijk nauwelijks op, terwijl het vuurrode lijf en rode borststuk eruit knallen.

Leeft maar enkele weken

Het kevertje leeft maar enkele weken, van mei tot begin juni. Over een paar weken is deze kever dus nergens meer te bekennen in onze Bergeijkse bossen. Ze gaan namelijk dood als ze gepaard hebben (mannetjes) en hun eitjes gelegd hebben (vrouwtjes). Hun larven leven

wél heel erg lang: twee tot drie jaar! Ze leven onder de schors van dode bomen, in rottend hout. Ze lusten echter geen hout! Dat is opvallend, want larven van veel andere kevers eten dat wel! Wat eten de larven van de zwartkopvuurkever dan wél? Ze eten de larven op van andere insecten, zoals de boktor. En ook wormen. Het zijn dus echte jagers en ze hebben stevige kaken. In Nederland is deze soort steeds zeldzamer aan het worden, omdat omgevallen bomen vaak worden opgeruimd. En daarmee dus ook de prooien die ervan eten.

Roodkopvuurkever

Na deze heerlijke zomeravondwandeling dronken we samen nog een kopje thee en keken nog wat documentatie na op internet. Je kunt er werkelijk alles op vinden, maar als je eerst de kever met eigen ogen gezien hebt is de informatie toch veel leuker om te lezen. Wat bleek? Er is nog een variant: de 'rood'kopvuurkever, maar die is veel zeldzamer dan ons exemplaar. Weer wat geleerd!

Info

Elke twee weken wordt een natuurweetje gepubliceerd.

Alle gepubliceerde natuurweetjes lezen? Kijk op onze website

<https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes>

Of wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel.

Aanmelden kan via <https://www.ivn.nl/be> of stuur een mailtje naar

secretaris.ivnbe@gmail.com