

In het voetspoor van Eli Heijmans

'Eli Heijmans aan het woord' tijdens de fiets-/wandelexcursie in de zoektocht naar zijn meest inspirerende stukjes natuur in Zwolle en directe omgeving.

Tijdens deze excursie hebben we Eli zoveel mogelijk zelf aan het woord gelaten. Aan de hand van Eli's eigen teksten leren we hoe hij geworden is wie hij was. Tevens leren we hoe hij de belangstelling voor de natuur binnen het bereik heeft gebracht van de gewone burger.

De hoosbui in het Engelse Werk was DE gelegenheid om het prachtige verhaal "Na een onweder in een park, en een zonderlinge plant" te vertellen. Hierin schrijft Eli over zijn eerste kennismaking met een stinkzwam. Ook de natuurmomentjes ontbraken niet. We hebben moerbeï geproefd en de verspreiding van zaden nader bekeken.

Toen Eli uit Zwolle was vertrokken en wij met de pet waren rondgegaan, hebben we een klein duurzaamheidsduwtje geïntroduceerd. We hebben zwerfvuil geraapt op de hangplek bij het spoor. Helaas konden we de deelnemers niet verleiden om mee te doen, ook niet met onze rubber handschoentjes.

Inge de Groot