

Bomen over bomen

Wilhelminaboom nummer 2

Er zijn bomen die zijn geplant ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis. Koningsbomen bijvoorbeeld. Steevast een Linde. Ter gelegenheid van een troonswisseling. Bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898 schoten de Wilhelminabomen als paddenstoelen uit de grond. Niet zo vreemd. Koning Willem III had het land lang genoeg in spanning gehouden over troonsopvolging. In de euforie van de geboorte van een prinsesje togen boomkwekers alvast aan de slag voor een nieuwe generatie Koningslindes. Ze werden er speciaal voor gekweekt. De Wilhelminaboom in Heemstede kreeg een mooie plek op het oude dorpsplein. Omhuld door een fraai en goudkleurig gedecoreerd smeedijzeren hekwerk. De Wilhelminaboom

heeft het er bijna een eeuw volgehouden. Maar door ziektes overmand is ie in 1996 voor de bijl gegaan. Exit Wilhelminaboom? Niet in Heemstede. Bij werkzaamheden aan de Kerklaan kwam een nog jonge Linde vacant. Die kreeg in 1998 promotie als Wilhelminaboom nummer 2. Op zich al een unieke gebeurtenis na 100 jaar. Bovendien, welke gemeente heeft er verder een Wilhelminaboom nummer 2? Er is wel wat veranderd. Nummer 2 staat een paar honderd meter noordelijker op het dorpsplein. In het gelid van een rij aanzienlijk oudere Lindes. Het oorspronkelijke hekwerk heeft plaatsgemaakt voor een moderne omsluitende bank. Historisch gezien even wennen. Maar het zit wel een stuk comfortabeler. Ondertussen staat het oude dorpsplein alweer een poosje geregistreerd als het Wilhelminaplein.

Eric van Bakel, IVN Zuid-Kennemerland



©Ronald Cassee, IVN ZK