

Overlijden Dick van Houwelingen

Tot onze grote spijt moeten wij doorgeven dat ons lid Dick van Houwelingen na een kort ziekbed op 78-jarige leeftijd is overleden. Hij was van groot belang voor onze afdeling en was nog steeds heel actief. Zijn overlijden is een groot verlies.

Hij was cruciaal voor onze Natuurwerkgroep Otterlo. Maar ook verder deed Dick heel veel. Hij was voorzitter van ons bestuur van 2005 tot 2012. Hij was natuurgids, schoolgids, imker en vogelaar. Zijn vele vogelexcursies waren altijd een genot om mee te maken. Met humor wist hij de spanning tijdens de excursies op te voeren. Gaan we hem zien of niet? Ja hoor, daar zagen we de klapster en hoorden we het ratelen van de nachtzwaluw. Het waren onvergetelijke natuurmomenten. Hij was zeer veelzijdig want hij deed ook ongelofelijk veel vogeltellingen en gidste de zomerexcursies naar de insecten en vlinders op de Zanding.

Wij zullen hem erg missen en wensen zijn familie heel veel sterkte toe.

Hans Gonggrijp
Voorzitter



Ik heb prachtige natuurmomenten beleefd met mijn bijen, met vogels, flora, vlinders en libellen. En ik heb vele mooie plekken op de wereld mogen bezoeken.

Gerrit Dirk Bastiaan van Houwelingen

4 juli 1942
Nijmegen

16 februari 2021
Otterlo

Ik zal de jubelende zang van de boomleeuwerik boven het Mosselse Zand en in de schemering het ratelen van de nachtzwaluw op de Zanding missen.

Titus en Karien
Femke
Tom
Daan

Selma en Luis
Lucia
Daniel
Nynke

✉ titus@titusvh.dds.nl ✉ selmavh@gmail.com
Dorpsstraat 28C, 6731 AT Otterlo



Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden. De herdenkingsplechtigheid vindt plaats op maandag 22 februari in de Ericakerk in Ede.

Aansluitend zullen wij Dick begeleiden naar Natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem.



Arnhemse Folder

1942 Dick van Houwelingen 2021



Op zoek naar Nederlands meest unieke vlinder

In de laagveengebieden in Overijssel komt een ondersoort van de grote vuurvvlinder (*Lycaena dispar batava*) voor die nergens anders in de wereld leeft. Op 26 juli 2016 ging ik op zoek naar deze vlinder, het was een beetje grauw, niet echt vlinderweer. Toen, plotseling langs een graspaadje zag ik de vlinder zitten op de kattenstaart, zijn voedselplant. Een lichte siddering ging door me heen: 'Dat is 'm!'. Het was een beetje koud, dus hij bleef mooi met gesloten vleugels zitten. En toen gebeurde het: even kwam de zon tevoorschijn en met deze extra warmte opende de vlinder zijn vleugels en liet zijn intens oranje bovenvleugels zien. Het mannetje bleef gelukkig lang genoeg zitten om een poosje van deze schitterende vlinder te genieten en ik heb nog steeds dierbare herinneringen aan deze prachtige natuurbeleving.