

Het einde en een nieuw begin.

In de herfst laten de bomen blaadjes vallen, soms blijven ze wat langer aan de boom hangen met nog het laatste levensdraadje. Wat een geluk. In de winter hangt het blaadje er nog steeds. De natuur heeft zo haar eigen levenscyclus.

De hazelaar laat in de winter al haar bloemen zien, een nieuw begin met de lente in aantocht.



Laatste blaadje



Hazelaar met vrouwelijke en mannelijke bloemen



In de kerstvakantie heb ik een inspiratiecursus gevolgd van natuurfotografie.nl. Met het natte en grijze weer erop uit te gaan was een uitdaging.

Bekermosjes aan de rand van de vijver

