

## Januari

Voordat je er erg in hebt is het alweer 31 december, tenminste dat is mij overkomen. Ik dacht tussen Kerst en Oud en Nieuw lekker een stukje voor het nieuwe jaar te gaan schrijven en opeens was het al oudjaar.

Maar ja, geen nood, ik heb nog 12 uur de tijd en zo'n artikeltje, dat wil ik u wel verklappen, daar loop ik toch al enkele dagen op te broeden.



Het is nu winter maar de echte kou, als die al komt, zien we pas over een of twee maanden. Eerst moet het zeewater voldoende zijn afgekoeld om hier de temperatuur merkbaar te laten dalen tenminste, als het al zover komt. Met de huidige opwarming van de aarde weet ik niet wat ons nog allemaal te wachten staat er zitten waarschijnlijk nog enkele verassingingen in het vat. Neem nou Siberië. Daar hadden ze op een plaats deze zomer de hoogste temperatuur boven de poolcirkel ooit gemeten, 38 graden terwijl het nu nog nooit zo koud was geweest daar: min 50 graden. Temperaturen waar ik liever niet aan denk!

Bij winter hoort sneeuw en hoewel dat voor enige overlast zorgt, is een laagje sneeuw best goed voor de planten buiten. Zo'n laagje beschermt tegen bevriezen hoewel, wat

wij bevroren van planten noemen is meestal uitdrogen en zo'n laagje bevroren water beschermt uitstekend daartegen.

Bovendien zorgt het voor mooie foto's.

Met deze hoge temperaturen buiten beginnen veel planten zich alvast te gedragen alsof het al een paar maanden verder is.

In mijn tuin staan de kerstrozen al in de knop en dat is best vroeg.

De kerstroos staat als wilde plant beter bekend als nieskruid of ook heksenkruid. Zijn bladeren blijven in de winter groen dus zeker een leuke plant voor in de tuin. Ook de vruchten, kokervruchten, zijn decoratief.



Een andere plant of beter gezegd struik die nu voorzichtig in mijn voortuin begint te bloeien is de toverhazelaar. De wilde of echte hazelaar heeft lange katjes, de mannelijke bloemen en de heel kleine (nog geen mm grote) felrode vrouwelijke bloem waar dan straks de hazelnoten uit komen.

De toverhazelaar daarentegen heeft felgele, grote lintbloemen en ruikt bovendien heel lekker. Meer die in mijn tuin is deze keer wel erg vroeg.

In ieder geval al een vroege voorbode van de kleuren en geuren die ons komend jaar te wachten staan.

Ik hoop dat komend jaar corona wordt verslagen zodat we niet alleen maar ook weer samen van de natuur, waar Weert zo rijk aan is, kunnen genieten.

Herman Beuvs