

Een lucide droom waarin een kleurrijk monster verschijnt

■ Een maanverlichte nacht in het Spaarbankbos in mei

De burcht ligt achter het Spaarbankbos en bestaat uit tien holen. Het grootste aantal dassen dat ik hier heb gezien is zeven. Ze komen pas in het donker tevoorschijn. Na het posten loop ik in gedachten terug en overdenk wat ik heb gezien.

Ik ken de route, ook in het donker. Langs de padvindershut, langs de bank met zomereik van Lammert Huizing en dan over het smalle bospad langs de Hoge Bank. Omdat ik in gedachten ben, schrik ik iedere keer van de silhouetten van vijf mannen die zich mysterieus aftekenen tegen de donkere lucht. Het oorlogsmonument bij de Hoge Bank. Gauw naar de auto en thuis meteen de bevindingen noteren in mijn dagboek. Maar nu de droom. Was het een lucide droom, een droom waarin je je bewust bent van het feit dat je droomt? De term is van psychiater

en schrijver Frederik van Eeden (1860-1932). De dromer realiseert zich dat zijn droom niet echt is, dat er iets gebeurt wat onmogelijk is of ongebruikelijk. Je wordt wakker en merkt dat je gewoon in bed ligt. Weer zit ik op mijn driepootstoeltje tegen een boom bij de burcht. Het is mei en nog licht. Boven me zingt een zanglijster, een teken dat ik goed zit. De dassen komen als de zon is ondergegaan. Het is volle maan. Ik tel de jongen en wacht tot de dassen het veld ingaan om te fourageren. In het donker loop ik in gedachten terug. Langs de padvindershut, langs de bank met zomer-

eik van Lammert Huizing en over het smalle bospad langs de Hoge Bank. Op de maanverlichte open plek bij de oude beuk stopt mijn adem, mijn hart staat stil. Op het zandpad staat een monster, een enorme hond, een bulldog met afschrikwekkend grote kop, met blinkend witte ogen en kleuren, overdadig veel kleuren. Met een schok word ik wakker. Al maanden verdiep ik me intensief in Griekse Mythen van Robert Graves uit 1990. In de week van de droom lees ik de Werken van Herakles. Herakles is de zoon van oppergod Zeus en koningin Alkmene. Hij



In de duisternis doemt een enorme hond op. Hero Moorlag

is de sterkste man die ooit heeft geleefd, althans volgens de Griekse mythologie. Tijdens een periode van waanzin doodt Herakles zijn familie. Nadat hij tot bezinning is gekomen, gaat hij naar Delphi om het orakel om raad te vragen. De Pythia (priesteres) zegt dat hij onsterfelijk zal worden, als hij twaalf jaar koning Eurystheus van Mycene als slaaf dient en in die periode de door de koning opgedragen Tien Werken uitvoert. Het Eerste Werk is het doden van een enorme leeuw met een huid die bestand is tegen ijzer, brons en steen. Daarom slaat hij de leeuw met zijn knots dood, vilt hem en gebruikt de huid als harnas. Omdat koning Eurystheus niet tevreden is over de uitvoering van het Tweede en Achtste Werk, geeft hij Herakles twee extra opdrachten. Hij moet in het Atlasgebergte de gouden appels van godin Hera stelen. De boom wordt bewaakt door de Hesperiden en een draak, maar Herakles weet drie gouden appels te bemachtigen. Dan komt het Twaalfde Werk, het vangen van de driekoppige hond Kerberos in Tartaros, de Onderwereld. Het monster bewaakt de Onderwereld, zodat zielen de Onderwereld niet kunnen verlaten en levenden er niet kunnen binnentreden. Om de

Onderwereld binnen te komen moet een ziel een munt geven aan veerman Charon, die je daarna over de rivier Styx zet naar het rijk van onderwereldgod Hades. Herakles ontwijkt de veerman door via een achteringang, een grot, in de Onderwereld af te dalen. Hij knijpt de strot van Kerberos dicht tot de drie koppen hangen, bindt de hond met onbreekbare kettingen en sleept hem de Onderwereld uit. Mission completed.

De naam

Het kunstwerk staat op het erf van Echtenseweg 27. Extreem groot, de kop reikt tot mijn borst. Van de bewoonster mocht ik in de avond-schemering een foto maken van de hond. Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Erik Zwezerijnen. Enkele jaren geleden had hij een galerie in 't Huus met de Belle in Echten. Tegenwoordig heeft hij een galerie in de Folkingestraat in Groningen. Ik mailde hem met de vraag hoe de hond heet in de hoop dat hij hem de mythische naam Kerberos had gegeven. Maar nee, helaas, Zwezerijnen mailt mij per omgaande terug: "De naam is Bello." ■

Hero Moorlag



Herakles vangt Kerberos in Tartaros. Sebald Beham in 1545

Een boom opzetten en een petitie ondertekenen

De bodem, de wortel, de stam, de takken, het blad of de vrucht, het hoort bij de boom die jij de mooiste vindt. Bij IVN-afdeling Hoogeveen zoeken we de mooiste boom binnen de gemeentegrenzen. Van Elim tot aan Echten, van Hollandscheveld tot in Fluitenberg, van Zuiderpark naar het Steenbergerpark. Of gewoon in de tuin in de buurt. Welke boom is de mooiste en waarom. In 2020 stond voor mij de boom centraal en voor 2021 zal dat niet anders zijn. Met de Droom van IVN-afdeling Hoogeveen krijgt mijn laatste column van dit jaar daadwerkelijk vleugels en omdat de bomen nog niet met de voeten in de aarde staan, ben ik er nog wel even zoet mee. Ondertussen zoeken we de mooiste boom. Een deskundige jury gaat het beoordelen en natuurlijk is er een leuke prijs aan verbonden.

De Droom van IVN gaat ook over bomen en is inmiddels begonnen. Wat hebben we nodig om te komen tot het uiteindelijke resultaat, een boom, maar eventueel ook struik of bloem, voor elke in-

woner van de gemeente. We zoeken iedereen die plek heeft voor boom, struik of bloem. Dat kan bij scholen, in straten (denk aan boomspiegels), buurten, wijken, particulieren en bedrijven. Eigenlijk is iedereen welkom die ergens ruimte heeft en bomen wil planten. Want het IVN kan wel hardop dromen, maar we hebben elkaar ook hard nodig.

Petitie voor bomen

Om er gelijk nog maar een schepje bovenop te doen, bomen kunnen prima zonder ons, wij kunnen alleen niet zonder bomen. Er is veel aan de hand in bomenland. Ongebreideld kappen, proberen bomen uit te roeien waarvan de mens vindt dat die hier niet hoort. De mens die er zelf voor gezorgd heeft dat de soorten hier wel in de bossen staan en het goed doen! Nu moeten ze wijken. Als een boom kon spreken zou die dan zeggen 'dat is discriminatie?'. Ik weet het niet, wat ik wel weet is dat we alle bomen nodig hebben. Niet minder maar meer.

Daarom is er online een petitie te tekenen. Beternatuurbeleid.petities.nl. Omdat het moet stoppen met ontbossing. We kijken wel hoe in Brazilië de woudreuzen geveld worden in een razendsnel tempo, maar we vergeten dat het in Nederland momenteel ook veel te hard gaat. IVN zoekt de mooiste boom, IVN heeft een droom en ik probeer als ambassadeur van de Droom van IVN zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dat is al eerder gelukt met een column in januari van dit jaar, dat gaat ook lukken met een column in december! Voor nu focus ik me maar op 23 januari 2021. Dan gaan we boompjes uitreiken. Meer groen. Ik wens namens IVN iedereen goede dagen toe en een gezond en groen 2021! ■

► <https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/nieuws/ivn-hoogeveen-zoekt-de-mooiste-boom>

Grietje Loof,
IVN-afdeling Hoogeveen



Een aangeplante beuk kan uitgroeien tot een enorme boom. Grietje Loof