

## De herfst komt er zachtjes aan.

De herfst komt er al langzamerhand aan, maar voordat het zover is zal eerst de heide gaan bloeien. Een oude wijsheid die ik van een imker heb geleerd luidt: “tussen de Maria's bloei de hei”. In augustus en in september zijn twee feestdagen met betrekking tot Maria en in die tijd zou de heide in bloei staan.



Nou, dat heb ik onlangs kunnen controleren en inderdaad, de heide - in dit geval de Boshoverheide - ziet er mooi, paars uit. Naast de hei is er op de Boshoverheide nog veel meer te zien: grassen, korstmossen en graafgangen van diverse insecten.



Opvallend zijn ook de vele vliegdennen die, in tegenstelling tot de sparren, niet veel geleden hebben van de droogte. In tegenstelling tot de sparrenbossen die er werkelijk abominabel uitzien, zijn de dennenbossen nog heel groen. Het verschil tussen sparren en dennen?

Heel eenvoudig. Bij alle sparren zitten de naalden altijd in hun eentje aan een takje, allemaal dus apart. Alleen is solo, begint met de s van spar. Bij dennen zitten ze altijd met zijn tweeën, dus duo met de d van den. Sparrenhout kunnen we bij de houthandel kopen onder de naam vurenhout terwijl dennenhout wordt verhandeld onder de naam grenenhout.

Een ander teken dat de zomer op z'n eind loopt, kunnen we buiten al zien: de gierzwaluwen zijn al vertrokken naar hun overwinteringsplaats.

Ze vliegen daarvoor over de Pyreneeën, door heel Spanje en steken dan rond Gibraltar de Middellandse Zee over. Vervolgens via de oostkust van Afrika tot beneden de evenaar en dan over ze Afrika van de oostkust naar de westkust naar hun overwinteringsgebieden. Een reis van zo ongeveer 9000 km waar ze gemiddeld 22 dagen over doen. En dat voor een klein vogeltje dat nog net geen 50 g weegt. Omdat ze zo kort in ons land verblijven worden zij ook wel de de 100 dagen vogels genoemd. Ze zijn bijna hun hele leven in de lucht daar doen ze alles: eten, slapen en paren. Alleen eieren leggen en broeden doen ze in een rudimentair nestje. Als de jonge vogels het nest verlaten zal het zo'n twee jaar duren voordat ze weer vaste grond - een nest - onder hun voeten krijgen, als ze eierenleggen, uitbroeden en jongen voeden. Tot dan blijven ze al die tijd in de lucht. Ze leven van insecten die ze in de vlucht vangen.

In de tegenwoordige tijd is dat vergeleken met vroeger zeker niet meer zo'n overvloedige dis. Het aantal insecten is de laatste jaren dramatisch afgenomen.

Probeert u zich eens te herinneren wanneer u voor de laatste keer al die platgeslagen insecten van de voorruit van uw auto hebt moeten poetsten. Dat is toch wel enkele jaren geleden!

Herman Beuvs