

# Een micro met de kleurige kimono van een geisha

## ■ Micro-nachtvlinders worden meestal aangeduid met mot

Van oorsprong is een geisha de muze voor Japanse artiesten. Meestal wordt deze vrouw gezien als gezelschapsdame in typische kleurige kledij en wit gemaakt gezicht met rode lippen. Vooral de kimono is rijk versierd.

Een geisha is het toonbeeld van schoonheid en verfijnde Japanse cultuur. De traditionele theeceremonie speelt een belangrijke rol. De opleiding tot geisha vergt jaren. In onze Nederlandse en Europese natuur hebben we ook een geisha. De hoofdkleur van deze schoonheid is oranje-rood. De overige kleuren zijn bijna niet te beschrijven. Een schitterende kimono met overlangse blauwe banen. Blauw, als het licht er op een bepaalde manier op valt. Op de foto zijn die banen grijsachtig. Het gaat om een micro-nachtvlinder van krap een centimeter. Maar wat een schoonheid, echt een geisha! Ik

vond er vijf zonnend langs het zandpad aan de warme zuidkant van het Kremboongbos. Wil je bijzondere insecten zien, ga dan hier eens kijken.

Al enkele jaren worden in Drenthe de macro-nachtvlinders geïnventariseerd. Het gaat om soorten als lindepijlstaart, agaatvlinder en grote beer. Tegen schemeren worden lakens en felle lampen opgesteld en een zoet smeermiddeltje op bomen aangebracht. Op het laken verschijnen in de loop van de nacht ook micro's. Het valt niet mee deze zeer kleine vlinders, soms slechts enkele millimeters, op naam te brengen. Er zijn onge-

veer 2000 soorten micro-nachtvlinders. Het gaat de inventarisatoren om de macro's. Over enkele jaren wil men een atlas uitgeven van Drentse nachtvlinders. Lukt het toch een macrofoto van een micro te maken, dan gaat een wereld van vormen en kleuren voor je open. Onvoorstelbaar, wat zijn deze vlindertjes schoonheden. De Nederlandse namen, als ze die hebben, slaan meestal op hun vorm of kleur. Zilvervlekbladroller, esdoornstelmtot, naaldkunstwerkje, prachtknoopvlekje, geelbandlangsprietmot zijn enkele namen. Het muntvlindertje uit Groen&Doen van vrijdag 17 juli en de geisha zijn wellicht het meest kleurig. Het muntvlindertje heeft als waardplant munt, de geisha zet eitjes af op afgevalen bladeren.

### Motten in soorten

Je loopt door hoog gras of door de heide en links en rechts vliegen tientallen grasmotten, groene eikenbladrollers en langsprietmot-



Geisha. Hero Moorlag

ten op. Boerenzwaluwen vliegen achter je aan, scheren voor je langs en vangen in de vlucht motten. Ik begin niet aan het op naam brengen van al die soorten mot-

ten, maar van de brede langsprietmot en de bruidsmot heb ik toch even een foto gemaakt. Want die sprietten zijn twee keer zo lang dan de mot zelf en dat vind ik toch verbazend. Lijkt me lastig voor het beestje. Blijkbaar redt hij zich ermee. En die roomwitte bruidsmot op wilde peen en berenklaauw is echt een bruidje. Alles aan het motje is glanzend wit, behalve de ogen. Voor mij is de geisha de absolute topper. De Japanse geisha heeft een beschermheer, een danna, althans als zij niet zo bekend is en zich financieel niet kan redden. Top geisha's hebben geen danna nodig. De geisha in onze natuur verdient onze bescherming en is sowieso een topper! ■

Hero Moorlag



Brede langsprietmot. Hero Moorlag



Bruidsmot. Hero Moorlag

## Ransuilen herkennen aan ogen en oorpluimen

Uilen blijven bijzondere vogels. Hun nachtelijk en geheimzinnig leven wekt verbazing en soms rillingen. Hun roep (vooral van de bosuil met het echte oehoeoeo geluid) die in griezelfilms gebruikt wordt, versterkt dat gevoel nog meer. Het zijn in ieder geval heel interessante vogels, die een belangrijke rol in de natuur vervullen. Hun leven hangt veel af van de voedselvoorraden die beschikbaar zijn. Zijn er veel muizen, dan zijn er veel uilen en worden veel jongen groot. Bij kerkuilen kan dat betekenen dat er het ene jaar maar een enkel jong groot wordt en een ander jaar wel acht en soms nog een tweede broedsel. Dan kan het hard gaan. Dit jaar zijn er vrij veel

muizen. Bij het steenuilenonderzoek door de Werkgroep Steenuilen van Natuurvereniging Zuidwolde werden soms al wel 25 dode muizen in een kast gevonden, terwijl er nog op de eieren werd gebroed. Er werd kennelijk alvast een reservevoorraad aangelegd. Maar even hard kunnen ze achteruit gaan. Ook in het verkeer vallen slachtoffers onder uilen. Te vaak zie ik dode uilen langs de kant van de weg liggen.

### Drie broedgevallen

Vorig jaar kregen we melding van een nest jonge bosuilen in het Elkensbergbos. Dit jaar waren de ransuilen aan de beurt. Van drie kanten kreeg ik melding van een broedgeval van ransuilen. Bij Ten Arlo, bij Fort en bij Veeningen werden eieren uitgedroogd. Het zijn mooie uilen met karakteristieke pluimen op de kop. In de wintermaanden kon je in de buurt van Zuidwolde soms 20 ransuilen bij elkaar in een oude spar vinden. Dat werden ieder jaar minder, tot ze een jaar of vijf geleden helemaal verdwenen waren. Inmiddels is ook de oude spar geveld. Ineens dit jaar dus meldingen van broedgevallen in de buurt. In alle drie de gevallen zijn er drie jongen groot geworden. Wanneer je jonge ransuiltjes ziet, word je wel een beetje week: pluizige vogels met beginnende pluimpjes op de kop en grote

oranje ogen die je ondoorgroendelijk aanstaren. Jonge uilen verspeiden zich al vroeg naar de omgeving en klimmen in naburige bomen. Ze roepen dan vanaf de schemering om voedsel. In Veeningen wist de eigenaar van de boerderij waar de ransuil had gebroed van niets. Hij werd geattendeerd op de uilen door zijn burens, die het roepen hoorden. Het nest bleek boven in de lariks pal naast de tuintafel te zitten. De ransuil had de jongen precies boven zijn hoofd uitgedroogd. Ransuilen, vreemde mooie vogels, maar vooral die ronde oranje ogen. ■

Joop Verburg,  
Natuurvereniging Zuidwolde



Jonge ransuil. Carl Maurits



Volwassen ransuil. Henk Bosma



Ijsvogel van Java. Hero Moorlag

## Taman Indonesia

**KALLENKOTE** In coronatijd gaan we in eigen land op vakantie. Een dagje uit kan ook. Taman Indonesia, Kallenkote 53 bij Steenwijk, is een verrassende optie. Het is een dierenpark met vogels en zoogdieren van Java en Sumatra: Iellenkievit, kraanvogel, Maleise bosuil, loewak, marter en muntjak (klein-

ste ree). Ijsvogels zijn hier zo groot als een zwarte kraai. De naam ijsvogel is wel vreemd voor een tropisch land. Je bezoekt indonesische woningen, een specerijentuin, leert waarom de keris (kris) als symbolisch wapen belangrijk is op Java en je kunt in de warong heerlijk indisch eten. ■