

Buiten, heerlijk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nog steeds zijn een heleboel activiteiten door de coronacrisis niet mogelijk en dat is natuurlijk, op zijn minst gezegd, voor een heleboel mensen heel vervelend en als je inkomen daardoor ook nog eens gedecimeerd wordt, is het heel erg, een ramp.

Gelukkig is het mooi weer geweest en ziet het er naar uit dat dat de komende tijd ook nog wel zo zal blijven. Dat betekent dat we, ondanks de crisis wel veel naar buiten kunnen en dat doe ik samen met mijn vrouw dus regelmatig.

Overigens, dat mooie weer is wel leuk voor ons maar voor diegenen die voor hun inkomen voor een groot gedeelte van de natuur afhankelijk zijn, de akkerbouwers, kan zo'n droogte ook rampzalig zijn. Tja, het weer, iets waar we als mensen hier niet veel aan kunnen doen, waar we veel over klagen maar uiteindelijk toch maar gewoon moeten ondergaan.

Afgelopen maand weer enkele keren naar het Weerter Bos geweest. Vooral het eerste stuk, dat als een groot wateropvanggebied fungeert was zeer de moeite waard. Het krioelde van de vogels, niet dat je de meeste zag maar ze zongen dat het een lieve lust was. Bijvoorbeeld roodborst, winterkoning, zanglijster en grote lijster, zwartkop en kleine karekieten en een beginnende wat aarzelende nachtegaal. Leuke vogels en mooie waarnemingen maar ik hoorde ook nog twee andere bijzondere vogels. Allereerst diverse malen de roerdomp gehoord. Het was lang geleden dat ik die op een morgen zo vaak heb gehoord. De tweede was de sprinkhaanrietzanger. Net als veel van die kleine zangvogeltjes een onopvallend bruin vogeltje maar zijn zang is net een wekkertje dat afloopt. Wat planten betreft vallen mij twee soorten op: de look zonder look en het vingerhoedskruid. Ik vind dat er dit jaar heel erg veel look zonder look in de bermen groeit. Vorig jaar was ik verrast door heel veel stinkende gouwe en knikkend nagelkruid. Die twee staan er dit jaar ook maar qua aantallen worden ze toch door de look zonder look en vingerhoedskruid verslagen. Vooral het vingerhoedskruid valt heel erg op. Hij staat veel in het bos. Langs de paden en



verdraagt dus ook goed schaduw. Maar ook in de volle zon floreert hij. Ik heb een grote groep gezien in de berm van de Mastenbroekweg dus in de volle zon. In mijn tuin staat hij ook en nog wel op een plaats waar geen zon komt dus daar kan hij ook tegen. Hij is tweejarig. Dus de zaden van dit jaar vormen volgend jaar grote rozetten van alleen bladeren zonder bloemen. Je kunt die dus makkelijk in je tuin verplanten zodat je volgend jaar van de bloemen kunt genieten op een plaats die jou het beste uitkomt. Te illustratie heb ik enkele plaatjes van de vingerhoedkruiden uit mijn tuin hier bij geplaatst.

Herman Beuvers

