

Vogelexcursie Sibbe

Op zaterdag 16 februari 2019 stond het uitstapje naar Sibbe gepland.

In eerste instantie zouden we een week eerder gaan maar op die datum was Theo verhinderd.

Achteraf was dat niet zo verkeerd want wij werden verwend met mooi weer en alleen maar zon. Dit in tegenstelling tot een week eerder, met regen en wind.

Detail: Theo kon op het laatste moment toch niet mee in verband met zijn werk....

Om zeven uur vertrokken we vanaf de parkeerplaats bij van der Valk in Venlo.

Deelnemers: Erick Rheiter, Ron Keijers, Leugene Faassen, Peter Geurts, Martijn Verheijen en Henny Martens.

Al vlug hadden we nabij het hamsterreservaat een geschikte parkeerplaats gevonden en begonnen we aan de wandeling.

We werden meteen verrast met overvliegende en zingende veldleeuweriken. Ook een groep kieviten bleef er heen en weer vliegen. Sommige al met baltsroep en de bekende duikelingen.

Spectaculair waren de capriolen van een jagend vrouwtje blauwe kiekendief. Van deze soort zagen we later nog minstens drie stuks, allemaal vrouwtjes.

Omdat de dag ervoor al redelijk veel meldingen van overvliegende kraanvogels waren geweest reikten onze blikken regelmatig verder dan de aangrenzende akkers en weilanden.

En jawel: plotseling een kreet van Ron: "KRAMEN!" In de verte zagen we een lange sliert van kraanvogels, naar schatting zo'n 100 stuks.

Verderop zagen we op een dijkje opvallend veel blauwe en zilverreigers bij elkaar. Op zoek naar muizen of misschien wel korenwolven?

Grote groepen kneuen en geelgorzen bleven van de ene akker naar de andere vliegen. Ook zagen we spreuwenzwermen en een vlucht met stads- of postduiven.

Verder werden we verwend met meerdere biddende torenvalken, overvliegende buizerds en laag over de akkers jagende kiekendieven.

De geelgorzen waren wel het meest vertegenwoordigd. Overal zagen we deze mooie vogeltjes in de struiken en boompjes zitten.

Nadat we nog een indrukwekkend gevecht tussen een kiekendief en een torenvalk hadden gezien waren we tegen de klok van twaalf weer terug bij de auto. Na een hapje en een slokje ging het vervolgens richting Puth om de daar aanwezige grauwe gorzen te zoeken.

Op de plaats van bestemming aangekomen werden de auto's in de berm geparkeerd en konden we op zoek naar deze vrij zeldzame vogels. Ze bleken echter zo zeldzaam te zijn dat we er niet één hebben gezien. Wel weer ontelbare geelgorzen met ook enkele rietgorzen, kneuen en vinken.

Het was weer een boeiende en gezellige vogelexcursie met veel en bijzondere soorten. Het mooie weer speelde een belangrijke rol en zes vogelvrienden gingen weer tevreden huiswaarts.

Henny Martens