

Woensdag 13 november 2019

Natuurkids.



Voor deze middag stond het bosspel op het programma. Helaas werd er veel regen verwacht en kon dat niet doorgaan. We hebben de ouders gebeld maar helaas was niet iedereen bereikbaar. Gelukkig zijn we allemaal toch in de Kloosterhof terecht gekomen en daar hebben we er een fijne middag van gemaakt. De kinderen hebben een tekening gemaakt van de kringloop. Ze konden ook uitleggen hoe die uiteindelijk in elkaar zat. Hierna konden ze zich even flink uitleven in de gymzaal. Na de pauze waarin ook het fruit weer snel naar binnen ging, hebben we mooie kaarten gemaakt met natuurlijke materialen. Het zijn ware kunstwerken geworden. Al snel kwamen de ouders de kinderen weer ophalen en wij konden alles weer opruimen.

