

Verslag ‘herfstpracht op Zandhove’

zondag 6 oktober 2019

Op 6 oktober was de excursie ‘herfstpracht op Zandhove’. Herfst is vaak een periode van uitersten. Dit jaar hadden we een vrij lage temperatuur, regen en harde wind terwijl de bomen nog behoorlijk groen waren. Met aandacht wilden wij naar de herfstpracht kijken; de monumentale bomen op Zandhove vormde daarbij het decor. We begonnen met de inheemse loofbomen en lieten na een informatieve introductie de 17 deelnemers actief zoeken naar herfstbladeren en vruchten aan de hand van een herfstbingo kaart. De jongste deelnemer had het eerst bingo. De oudste was zeer gedreven en de rollator hinderde nauwelijks bij de zoektocht. Na de loofbomen stonden we kort stil bij de naaldbomen, hoe zat het ook al weer met legio solo en duo. Daarna ging al onze aandacht uit naar paddenstoelen, via een nieuwerwets sprookje van natuurverhalen naar de verwondering van diversiteit aan paddenstoelen bij Zandhove. Judasoren, spechtinktzwammen, elfenschermen, korstzwammen en nog vele andere soorten troffen we aan. Een van de deelnemers merkte op dat ze wekelijks wandelde bij Zandhove maar nog nooit had gezien wat ze vandaag had gezien. En dat was precies de insteek van onze excursie.

Annelies en Lisette