

September 2019 Natuurkids.

De vakantie is voorbij en de Natuurkids beginnen aan een nieuw seizoen. Wij hebben er weer zin in.



Vorig jaar zouden we naar de visvijver in Mill gaan, genaamd de Bus. Het weer zag er toen echter heel slecht uit en we hebben binnen geknutseld. Nu is het herfst en gaan we opnieuw naar deze mooie vijver, met een aangepast programma. We hebben de verrekijkers meegenomen en de kinderen leren zo, hoe die te gebruiken. We bekijken de planten en door te kijken, te ruiken en te proeven leren we de namen kennen. Dit was Watermunt. We bekijken nog meer planten en maken een bootje van een Rietblad en vertellen het verhaal van de Duivelsbeet. We waren nog lang niet klaar maar de tijd was om dus snel naar het eindpunt gelopen. Hier konden we nog genieten van lekker fruit en was er nog net tijd voor een kort spelletje. Het was een fijne middag.

