

Onverwachte ontmoeting in Lapland

► Waterspreeuw is algemene broedvogel in Finland

HOOGVEEN - Op 15 augustus, 's middags om een uur of vier, kreeg ik oogcontact met een bijzondere watervogel. Dat gebeurde bij de Palsi rivier, ruim 300 kilometer ten noorden van de poolcirkel in Finland (Lapland). We liepen over een smal paadje langs de rivier. Het motregende, dus geen weer om goede foto's te maken. Plotse-ling zag ik de vogel. Hij keek achterom en knipoogde (foto), alsof hij wilde zeggen: 'Ken je me nog?'

Hero Moorlag

'Ik ben de afgelopen winter bijna vijf maanden in Hoogeveen geweest. Ik fourageerde in de beek bij de knijpstuw in de Oude Kene. Soms pendelde ik tussen de Oude Kene en het slootje naast de sluis in Trasselt. Zeker honderd personen hebben een foto van mij gemaakt, vooral op zaterdag en zondag. Herken je me nu? Ja, ik zie dat het een waterspreeuw is en heb de afgelopen winter steeds be-veerd dat het heel goed een Finse vogel zou kunnen zijn in de Oude

Kene. Maar zou hij zover zijn ge-vlogen? Helemaal naar Lapland? Zeker is, dat heel veel mensen heb-ben genoten van de zeldzame wa-terspreeuw in Hoogeveen.

Finland

Finland is ongelofelijk bosrijk en waterrijk. Overal zijn meren, rivie-ren en uitgestrekte moerassen in de bossen. Duizenden beken brengen hun water naar brede ri-vieren die op hun beurt in meren uitmonden. In alle beken, van de omgeving van Helsinki in het zui-den tot ver boven Ivalo boven de



Waterspreeuw in Lapland.

Hero Moorlag ©



Waterspreeuw in de Oude Kene.

Hero Moorlag ©

poolcirkel in het noorden, komen waterspreeuwen voor. Tijdens de korte Finse zomer zoeken ze vroeg in het seizoen een plek in de wal van een beek of rivier om een nest te maken. Broeden, jongen groot-brengen en in oktober wegwezen, want dan valt de eerste sneeuw en vriest het 's nachts. De tijd van het Noorderlicht, Aurora borealis, breekt aan. Honderden toeristen reizen naar Finland en andere Scandinavische landen om dat fe-nomeen te zien.

Waterspreeuwen zijn dan op trek naar het zuiden. Via Duitsland of Denemarken bereikt een enkele waterspreeuw ons land. In de vori-ge winter waren dat drie, waarvan twee in Drenthe, bij Roden en in Hoogeveen. We zien hem straks in november of december graag weer verschijnen. Mijn eerste waarne-ming van de waterspreeuw in de Oude Kene was op 8 november 2018. Sinds de oplevering van de Oude Kene in 2008 hoopte ik deze

vogel hier te zien. Deze wishful thinking kwam in 2018 uit. Een wa-terspreeuw is niet groot, iets groter een spreeuw. Tegen de stroom in duikt hij onder water, loopt over de bodem en keert daar steentjes om op zoek naar larven van schietmot-ten, kokerjuffers. De koker bestaat uit aanelkaar geplakte steentjes. De vogel neemt de prooi mee bo-ven water en slaat de koker net zo lang tegen een kei in de beek, tot de larve eruit komt. Dat gedrag was prachtig in de Oude Kene te zien, maar ook in Lapland. Talloze film-pjes, gemaakt in Hoogeveen, laten dit typische gedrag zien. Het is zijn enige en unieke manier om aan voedsel te komen. Bevrozen de beken, bijvoorbeeld in Denemar-ken of Noord-Duitsland, dan trek-ken waterspreeuwen verder naar het zuiden. In Hoogeveen zal dichtvriezen zo'n vaart niet lopen. De Finse waterspreeuw is de ko-mende winter opnieuw van harte welkom.

Eindelijk vulling van bloembakken Hoofdstraat

HOOGVEEN - Het is ruim een maand geleden dat ik schreef over de bakken met zwarte grond in de Hoofdstraat. Zwarte grond en ver-der niets. Een zomer lang. In de krant werd aangekondigd dat het inplanten zou starten, zodra er voldoende planten beschikbaar waren. Ik schreef een brief aan het college van Hoogeveen met een kritische vraag over de grote leegte in de Hoofdstraat en het wapen van Hoogeveen waar de bijtjes een prominente plaats innemen. Tegelijktijd wordt bekend dat Hoogeveen een van de 15 genomineerde gemeentes is voor 'Bijvriendelijke Gemeente'. Die titel moet je natuurlijk wel verdienen. Maar eerst eens terug naar de bakken in de Hoofdstraat.

Kleurrijk mengsel

Het is 12 september en de dames van het beplantingsadvies staan in de zwarte grond en zetten alle potten met planten in het juiste pa-troon. Er is goed over nagedacht. We komen in gesprek. Ik heb kritisch gesproken en zie nu hoe het gaat worden. Ik vind het ook heel stoer dat twee dames dit met zo-



De eerste planten in de bakken van de Hoofdstraat.

Grietje Loof ©

veel passie uitvoeren. Ze hebben ook de Hoofdstraat in De Wijk ingericht. Insecten en vlinders worden er blij van. Mensen ook! Een week eerder zijn de bloembollen, Tulipa 'Ballarina', Narcis Holland Sensation en Allium atropurpureum geplant. Daar overheen is een

laag lavasteentjes aangebracht die ervoor gaat zorgen dat de planten voldoende vocht houden, de warmte in de bodem blijft en dat onkruid minder kans krijgen. De bollen zijn voor de bloei in het voorjaar. De rest van de beplanting bestaat uit grassen en veel bloei-

ende planten. Die zijn met zorg gekozen en bloeien tot de winter er een einde aan maakt. Het zijn geen inheemse planten, dat is een bewuste keuze. Wat we straks gaan zien is een kleurrijk mengsel. Misschien heeft u de Tuinen van Appellern ooit bezocht, daar is de Oranjetuin ingericht door dezelfde dames. Geum 'Prinses Juliana', Aster (D) 'Jenny', Euphorbia polychroma, Penstemon 'Andenken an F. Hahn', het wordt een vrolijke boel in de Hoofdstraat. Dat mag ook wel. Het is toch lang genoeg kaal geweest. De boomhazelaars die midden in de zomer zijn gesnoeid lopen gelukkig weer uit en de plantjes zitten in de bakken.

21 september is het Wereld Schoonmaakdag, World Cleanup Day, ook in Hoogeveen. Wat zou het geweldig zijn als wij er samen voor zorgen dat het in de Hoofdstraat schoon wordt en blijft. Laten we trots zijn op ons centrum, een schoon centrum. Ik ben supporter van een schone winkelstraat! En u?

Grietje Loof,
IVN-afdeling Hoogeveen