

Boekenweek 2018



Wandelroute *Ontdek de natuur in* **Borculo**

We vertrekken op de Veemarkt, en gaan rechtsaf de Weverstraat in richting Muraltplein.

Je ziet daar platanen staan, die te herkennen zijn aan de typische kleuren en vlekken op de bast. Links zien we de gerestaureerde synagoge.

Op het Muraltplein slaan we linksaf richting St. Joriskerk. We lopen om de kerk heen.

Bij de kerk tegenover restaurant De Heerlijkheid staat een Canadese Es, daarnaast staan Lindebomen die in 1937 zijn geplant, ter ere van het huwelijk van Koningin Juliana en Prins Bernhard. Je kunt een linde herkennen aan zijn vele opslag langs de stam, en 's winters herkennen aan de vruchten die eraan hangen.

We steken het Muraltplein over naar de Kerkstraat.

Deze straat is ontstaan na de stormramp, op de parkeerplaats stonden boerderijen die na de stormramp zijn afgebroken. Langs de parkeerplaats staan leilinden.

We steken de korte wal over en voor de brug links zien we een amberboom.

Het blad ruikt naar amber wanneer je het tussen je vingers fijn wrijft.

We staan nu op één van de eilandjes van de binnenstad. Tussen de rivier de Berkel en een zijarm. Deze ophoging is gemaakt met de stronken van de omgewaaide bomen van de stormramp van 1925. Langs het water komt als eerste de voorjaarsbloeiër het groot hoefblad tevoorschijn.

We gaan de stuw over en gaan rechtsaf de Burg. Bloemerstraat in.

Langs het water staan vleugelnootbomen uit de Kaukasus.

Wanneer we naar rechts kijken zien we het kleinste huisje van Borculo naast het stenenmuseum, (het oude stadhuis). Dit huisje is geschonken door Koningin Wilhelmina toen ze op bezoek was na de stormramp.

We lopen langs het water richting Berkelpark en langs het gemeentehuis van Berkelland.

In het water zijn regelmatig verschillende watervogels te zien, zoals; meerkoet, ijsvogel, mandarijneend, bergeend, de reiger, en nog veel meer. Middenin het park staat een tulpenboom. Bijzonder door zijn bladvorm en bloemen, (in de zomer). Langs het water staan grote pseudo acacia's.

We gaan rechtsaf over de Hofweidebrug en komen op de lange wal.

Dit was vroeger een aarden wal langs het water. Even naar links zien we op de grond 3 struikelstenen, (stolpersteinen), van Joodse inwoners, die tijdens de oorlog vermoord zijn in de concentratiekampen. Daarachter zien we een Joodse grafsteen die veel ouder is maar volgens Joods gebruik niet weggehaald mag worden. Aan de diepte van de steen kun je zien hoeveel de straat is opgehoogd tegen wateroverlast.

We lopen een klein stukje terug en gaan linksaf de Weemhof in.

Bij Weemhof 4 is het oudste hout van Borculo in de gevel gemetseld uit 1606.

Bij de kruising met het Muraltplein en de Hofstraat zijn we aan het eind van de wandeling.



Meer info: www.ivn.nl/afdeling/noord-midden-achterhoek