

Berckterveld Romeinenweerd 19 juli 2019

Langs de Maas tussen Baarlo en Venlo ligt een vrijwel aaneengesloten lint van rivieroever reservaten met grasland en ruigtes. Hier kun je vrij wandelen en hoef je niet op de paden te blijven. Struinnatuur. Het natuurgebied Berckterveld is van Limburgs Landschap. Het Berckterveld is genoemd naar kasteel De Berckt, ten noorden van Baarlo. Met het project "Maascorridor" is inmiddels op vele plaatsen langs de Maas natuur gerealiseerd. Een gevarieerd landschap van ruigte, struiken en bomen is hier ontstaan. Er komt pioniers vegetatie zoals zwarte mosterd voor. Ook een bever heeft zich er gevestigd. En de kleine plevier. Het gebied is bijzonder rijk aan vogelsoorten. Er zijn meer dan 180 soorten waargenomen. Er loopt een kudde Galloway's als natuurlijke beheerders. Rond de plassen van de Romeinenweerd groeit wilgenstruweel. Maar zover komen we vandaag niet. Het mooiste van het Berckterveld had ik tijdens het voorlopen al meteen gezien. Plakkaten vol groot warkruid. Het is ons allemaal een raadsel waar deze op parasiteert. Misschien braam maar zeker geen grote brandnetel. Volgens de literatuur kan het ook op boerenwormkruid zijn. In een laagte waar water afgevoerd wordt naar de Maas komen allerlei waterminnende planten voor zoals: watereppe, moerasandoorn, pitrus, beekpunge, gele lis en wolfspoot. Helemaal aan de waterkant groeit aardpeer. Michiel heeft voor ons allemaal een A4 met uitleg bij zich over aardpeer. En we krijgen van Willemie een recept met aardpeer.

Vele prachtige vlinders fladderen hier rond, zelfs een koninginpage. Het is een warme avond en vele Poolse arbeiders komen hier naar de Maas om te zwemmen en te barbecueën. Aan de overkant ligt het klooster van de rose zusters. Ik hoop dat iemand daar een foto van heeft genomen.

Het was weer een zeer mooie avond hier bij de uitzichttoren van het Berckterveld. Met een mooie plantenlijst. (in de 70 soorten) Willemie neemt nog warkruid mee naar huis om nader te bestuderen. En we eindigen dit keer eens niet in een cafeetje maar in de ijssalon in Kerssel met een grote coupe ijs. Het leven mag gevierd worden.

Hermien Hendriks

Coordinator plantenwerkgroep IVN Roermond



foto Math Bouts

