

**HET VERHAAL VAN PINKELTJE**

*Op een zekere dag zit kabouter Pinkeltje te dromen in zijn tuin.*

*"Wat een prachtig weer is het, nu de winter nog maar net voorbij is" zegt hij zachtjes.*

*Pinkeltje wil zijn tuin wat opvrolijken en denkt na over hoe hij dat kan doen.*

*Over een paar maanden zijn er weer een heleboel bloemen te koop om in de tuin te zetten.*

*Maar wacht eens.....hij staat op en rent naar de bloemenwinkel.*

*Als Pinkeltje daar binnen komt ziet hij veel kleine zakjes met foto's van bloemen, maar geen echte bloemen. Moet hij dan foto's in zijn tuin zetten? Hij klimt naar zo'n zakje en peutert het open. In het zakje zitten allemaal zwarte pitjes. Wat is dat nu weer?*

*Dan komt de meneer van de winkel. Hij ziet Pinkeltje verbaasd kijken en vertelt dan dat er 'zaadjes' in het zakje zitten. Hij legt uit wat je met de zaadjes moet doen zodat het mooie bloemen worden. Ja hoor, Pinkeltje snapt het helemaal.*

*Hij gaat het meteen uitproberen!*

*Onze kaboutervriend Pinkeltje is heel blij. Hij heeft zaadjes in de grond gezaaid en het worden al echte planten. Nog wel erg klein maar elke dag ziet hij ze een stukje groter worden. Dus....rustig afwachten maar.*

*Op een mooie dag loopt hij te wandelen tussen de grassprietjes. Hij heeft goede zin en zwaait met zijn puntmuts. Opeens gooit Pinkeltje van blijdschap zijn muts zo hoog dat hij hem niet meer terug ziet! Oei, nu moet hij zoeken! Hij duwt de grassprietjes opzij en...wat ziet hij daar? Zoiets heeft hij nog nooit gezien. Is dat een kleine, gele ronde zon? Wacht hij probeert er dichterbij te komen. Pinkeltje strekt zich uit en pakt het kleine gele ding. Maar vreemd ... er zit een steeltje aan! Het is een mooie bloem!*

*Wat zou dat voor een bloem zijn? Pinkeltje bekijkt de bloem nog eens goed. Dan voelt hij de wind over zijn hoofd waaien. "Oh ja, mijn muts, waar is mijn muts?" Gauw gaat Pinkeltje verder zoeken. Oei, als dat maar goed afloopt...*

*Pinkeltje blijft zoeken naar zijn mooie muts. Hij loopt naar buiten over de grijze stenen. Hee, opeens komt hij groene sprietjes tegen. De grassprietjes zwaaien naar Pinkeltje en hij hoort zachtjes: "Pinkeltje met je kale kop, zet toch gauw je mutsje op".*

*Hoe verder ons vriendje loopt, steeds groter worden de groene sprietjes. Hij kan er echt niet meer over heen kijken! Waar is toch zijn muts? Pinkeltje klimt in de top van een grasspriet. Ziet hij zijn muts al? Nee, hij ziet alleen een heel groot veld met groen, groen gras.*

*Hee waar is Pinkeltje nu?*

*Onze kaboutervriend is van al het zoeken zo moe geworden dat hij in slaap is gevallen. Hij wordt wakker gemaakt door een ijverige mier die aan zijn baard kriebelt. "Zeg mier, heb jij soms mijn muts gezien?", vraagt Pinkeltje. Maar mier is alweer verdwenen en hoort zijn vraag niet.*

*"Ahum, ahum," Pinkeltje draait zich om en ziet een paar grote nieuwsgierige ogen.*

*Het is Stipje, een lieveheersbeestje. "Kan ik jou soms helpen met zoeken?" vraagt Stipje. "Ik kan een beetje vliegen!". "Gelukkig", zegt Pinkeltje "dan kun jij over het h le veld kijken".*

*Stipje strekt zijn vleugels al uit. Vindt hij de muts van Pinkeltje?*

*Stipje, het lieveheersbeestje komt even uitrusten op de grond.*

*"Pinkeltje", zegt hij hijgend, "Is je muts soms groen? Ik zag een heleboel groen".*

*"Nee", zegt Pinkeltje, "dat is dan zeker gras". "Is je muts soms geel?" vraagt Stipje.*

*"Nee", zegt Pinkeltje, "dat zijn de mooie paardenbloemen". "Maar heb je ook iets roods gezien?" vraagt Pinkeltje, "zou je nog eens willen kijken?" Dat wil het lieveheersbeestje wel.*

*En .....ja hoor wat brengt Stipje mee voor Pinkeltje?*

*Gelukkig, zijn allermooiste rode muts! Pinkeltje bedankt zijn vriendje het lieveheersbeestje.*

*Gauw gaat hij naar huis toe want hij heeft honger gekregen van zijn avontuur. Gelukkig zijn er al plantjes gegroeid uit de zaadjes...Hij gaat lekker een toastje met tuinkers eten!*