

Een week of 3 geleden zag ik na lange afwezigheid, om 02.13 uur 's nachts, een jonge vos op de parkeerplaats. In 2017 zag ik hier bijna dagelijks een moervos over de parkeerplaats lopen maar nadat haar welpen volgroeid waren heb ik d'r niet meer teruggezien. En daarna in heel 2018 ook niet meer.

Maar zie daar, er wás er weer een !!



Daarna niet meer teruggezien, voorlopig, maar ik trof vandaag wel deze vakkundig 'geknipte' duivenveren aan... Veren en pootjes waren nog keurig ongeschonden, de sappige rest der duif was verdwenen ! Een typische manier van de vos om z'n gevangen gevogelte op deze wijze te verorberen... Dus al zie je de vos zélf niet z'n aanwezigheid kun je ook aan andere sporen aflezen !



Alhoewel ik een maand of 7 geleden óók eens, in een paar seconden, dit silhouette in de struiken zag schieten... En DIE 'knipt' óók die vleugels altijd af... Steenmarter-waarnemingen weet ik in Kralingen maar in Ommoord heb ik daar verder nog niet van gehoord. Kortom; er is echt meer spannends te beleven in onze Rotterdamse stadsnatuur dan je misschien zou denken !!!

