

Verslag van de Polderbendetocht op 16 juni 2019 (vaderdag)

Met een kleine groep kinderen kwamen we bij elkaar onder aan de dijk bij de vogelmast in Gendt. Op het programma stond een speurtocht naar waterdiertjes. Het weer was ideaal voor deze activiteit en de jongens stonden te popelen om met een schepnet aan de gang te gaan. We wilden eerst even kijken en ruiken aan het water om de kwaliteit ervan te kunnen bepalen, maar er doken meteen libellenlarven op aan de waterkant en die moesten natuurlijk uitgebreid onderzocht worden.



Rick had zijn eigen schepnet en wist precies hoe hij daarmee om moest gaan. Elke keer als hij het ding in het water stak was het raak. Dat werkte zeer aanstekelijk op de anderen en al gauw was het bij iedereen raak. En wat hebben we veel gevonden. Sommige diertjes moesten we wel even opzoeken om te weten wat het was, maar vaak wisten Rick of Ties het meteen al. Daar kunnen wij nog iets van leren.



We deden alles in witte bakken zodat iedereen de diertjes goed kon zien en de meest bijzondere exemplaren gingen in de aquariumbak om nog beter bekeken te kunnen worden.

Wat vonden we:

Posthoornslak, poelslak, schijfhoornslak, vlokreeft, watervlo, larve waterjuffer, libel en spinnende watertor, schaatsenrijder, schrijvertje, bootsmannetje, waterscorpioen, geelgerande watertor, waterspin, kleine modderkruiper, jonge snoeken, stekelbaarsjes, kleine watersalamanders en de larve ervan, bruine kikkers, kikkervisjes, watermijt.



Aan de oever zagen we gewone oeverlibel, lantaarntje en een prachtige sabelsprinkhaan.



Nog nooit eerder hebben we zoveel diertjes gevonden dus iedereen werd laaiend enthousiast. Na ruim een uur moesten we ophouden want Ruud kwam de waterkist en schepnetjes ophalen voor de activiteit op de Slootjesdag. Dat was jammer maar gelukkig stond er nog meer op ons programma.

We liepen het gebied in op zoek naar een grote omgevallen boomstam waar je op zou kunnen staan. Die was al snel gevonden. Intussen had Henny 2 oude kussenslopen tevoorschijn getoverd en die moesten gevuld worden met gras.



Waarvoor dat dan? Nou toen ze dicht geknoopt waren was al snel duidelijk waarvoor je ze zou kunnen gebruiken. Twee aan twee stonden de kinderen tegenover elkaar op de boomstam met graskussen en ja hoe breng je elkaar zo snel mogelijk uit balans. Wat werden ze fanatiek. Henny en Swen moesten ook meedoen, maar die lagen er al snel af. Het is moeilijker dan je denkt. Maar wel leuk.





Dan even proberen om er helemaal over heen te lopen zonder te vallen en zolang Swen niet tegen de richting in ging lopen lukte het ook best aardig.



Daarna hebben we met zijn allen de boomstam omgedraaid en wat zaten daar veel kleine beestjes: albino naaktslakken (helemaal wit), pissebedden en pissebedden met jongen onder hun buik en als je ze vasthield kropen de jongen zo over je hand. Een spin met een blauw balletje achter zich aan, gevuld met eitjes, duizendpoot, junikever en zelfs een stinkende kortschildkever.



Bovendien prachtige zwammen waarbij je de plaatjes heel goed kon zien. Echt een kunstwerk!



Kitty had een nieuw fotoestel en raakte niet uit gefotografeerd, honderden heeft ze er gemaakt. Zelfs de eerste foto van de zwanenbloem is schitterend met erop een dikkopje. Jammer genoeg kunnen ze niet allemaal in het verslag, maar het is nog een keer nagenieten.



Henny