

Urenlang kan hij zo staan,  
roerloos als een standbeeld,  
met z'n poten in toch zeer  
onaangenaam koud water...

De Blauwe Reiger ( *Ardea  
cinerea* ) komt bij ons veelvuldig  
voor en hij laat zich, op een  
gepast afstandje, ook heel  
gemakkelijk bekijken zonder  
onmiddellijk angstig weg  
te vluchten.

En het blijft toch een prachtige  
imposante verschijning om  
altijd weer even te bewonderen.

En wie het 'geduld-oefenen'  
wilt leren moet echt bij deze  
meester in de leer gaan !

