

Verslag vogelfietsexcursie Kraayenbergse plassen, 20 januari 2019



Om 10 uur staan 15 warm aangeklede fietsers klaar voor vertrek. Het vriest, het is mooi open weer, bijna geen wind. We hebben er zin in. Allemaal voorzien van verrekijker (hoe werkt zo'n ding ook alweer, ik zie alsmaar zwarte ringen!!) gaan we op pad.

Roodhalsfuut en Dodaars

De eerste paar keer stoppen we langs de Dommelsvoort richting Linge, via het witte bruggetje. Onze gids wijst ons op een Roodhalsfuut en op Brilduikertjes. Wat verderop zien we tegen het riet aan gewone Futen en Dodaars. In België noemen ze deze kleine fuutjes dod (t) aars en dat is een goed gekozen naam. De aarsjes van deze eendjes zijn inderdaad bedekt met een flinke dot witte pluizige veertjes en met dat witte dotje springen ze dan ook goed in het oog (als ze tenminste niet onder water zitten, ze duiken echt om de haverklap).

Ijsvogel

Iets verderop hebben we op de brug goed zicht op de plas en ook op een flinke bos kale struiken. Hangt daar nu een stukje groen plastic??? Nee, een ijsvogeltje, lekker op zijn gemak in de zon, zit zomaar voor ons zijn kleurenpracht te showen. En blijft nog gewoon lekker zitten ook. We kunnen allemaal dan ook ruimschoots met kijker en fototoestel van deze kleine schoonheid genieten.

We fietsen verder en krijgen van onze gids een mooi stukje geschiedenis over de Kraayenbergse plas te horen met uitleg over de diverse nummers van de plassen en hun eigen karakter.



Vier soorten Futen

Op de terugweg zien we nog aalscholvers, tafeleenden, heel in de verte een paar zaagbekken en dicht bij Beers nog een paar geoorde futen. Nu hebben we dus mooi alle 4 de futen die in Nederland voorkomen gezien. Ook hebben we een aantal goede plekken gezien waar we op ons gemak nog eens naar terug kunnen gaan om gewapend met verrekijker vogels te gaan bekijken. Heerlijk, zo'n mooie plas onder handbereik.

En dan is er koffie....

In De Kloosterhof staat om 12.00 uur de koffie klaar, en dat is maar goed ook, want sommigen van ons komen klappertandend binnen van de kou. Lekker, zo'n fietstocht als het een paar graden vriest, Mooi, al die vogels, maar ook wel erg koud. Brrrrrrr.