

# **IVN Peize ontstaan info en excursie Rottumeroog**

*(Deel 10)*

In dit deel wordt ingegaan op het ontstaan en de ontwikkeling van het informatieblad van het IVN Peize. De IVN-leden maakten ook regelmatig excursies, een bijzondere en waar lang naar uitgekeken was, werd in het najaar van 1992 gemaakt.

Nieuw in 1990 was het verschijnen van de eerste uitgave van het “Informatie-blad” voor de leden, de scholen in Peize en de gemeente Peize. Het bestuur was van mening dat de inhoud van het informatieblad, beter bekend als de Info’s, als educatief beschouwd dienden te worden.

Het moest met name een bredere kennis op het gebied van Natuur en Milieu van vooral onze eigen omgeving geven. Waarom dit dan door middel van een Info moest, blijkt uit onderstaande zaken.

Het werd steeds moeilijker om de hoeveelheid actuele post, die er telkens weer tussen twee vergaderingen in kwam, op tijd te laten circuleren. Informatie, die ons vertelde van wat er zich afspeelde op het gebied van Natuur en Milieu. Vanwege de vele Natuur- en Milieuproblemen, was en is het van belang op de hoogte te zijn van allerlei achtergrondinformatie, zowel van de eigen directe omgeving als ook wereldwijd. En voor wat het onderwijs betreft is het educatief nieuws, dat nu eenmaal niet in de schoolboekjes voorkomt. Daarnaast werd er ook informatie opgenomen over excursies of cursussen, die op korte termijn werden gepland.

Voor de dienstbaarheid aan scholen ging ook nog bovendien als bijlage een lesbrief, een natuurtekening/kleurplaat of een kopie van een voor de school actueel onderwerp op het gebied van natuur en milieu mee. De leerkracht kon natuurlijk vrijblijvend het gebodene benutten bij de lessen voor biologie of in een klassengesprek. Met de scholen werd de afspraak gemaakt om al deze Info’s met bijvoegingen te bundelen in een map, waarvan gekopieerd kan worden.

Voor de lezer bleef er de mogelijkheid via het secretariaat bepaalde artikelen op te vragen uit de documentatie, die er van de belangrijkste poststukken werd aangelegd.

Na het eerste jaar bleek het blad dusdanig goed te functioneren, dat er werd besloten om naast de al eerder genoemden, ook aan alle fracties van de politieke partijen die in de gemeenteraad van Peize zaten, een exemplaar van de Info’s te sturen.

Het informatieblad, dat om de veertien dagen uitkwam, werd jarenlang door Geert Rossing verzorgd, een prestatie op zich, om dat 11 jaar lang vol te houden.

In 2001 onderging het informatieblad een mutatie, waardoor het eens per maand verscheen, uitgezonderd de zomervakantie. Naast deze nieuwe opzet kwam er ook een nieuwe redacteur, namelijk Kristin Wijnja. Mede door haar inbreng, is deze nieuwe opzet uitgegroeid tot een fraai informatieblad.

Door de IVN-leden werden ook regelmatig excursies gemaakt, die dikwijls door Joop Piek werden voorbereid. Joop Piek, ook wel de toeroperator genoemd, had veel voorbereiding gestoken in de excursie naar Rottumeroog. Bij het organiseren van deze reis ging voor Joop en vele IVN-leden een lang gekoesterde wens in vervulling. Want excursies naar Rottumeroog worden maar enkele keren per jaar toegestaan, waarbij je een vergunning van het Ministerie en Rijkswaterstaat nodig hebt.

Op 10 oktober 1992 vertrokken 25 personen ’s morgens om 9 uur vanuit Peize richting Noordpolderzijk, het gezelschap kwam om 10 uur bij het “Zielhoes” aan, waar koffie werd gedronken.

Om half elf ging het gezelschap aan boord van de “Noordster” van eigenaar en schipper Louis de Jonge. De hele dag was er volop zon en praktisch windstil weer. Onderweg naar het eiland passeerde de boot diverse zandplaten, waarop de zeehonden de opvarenden nieuwsgierig volgden. Sommige zeehonden hadden een zindertje “opgespeld” gekregen, bestemd voor nader onderzoek over het gedrag en verspreiding van deze dieren.

Op Rottumeroog aangekomen, werden ze opgewacht door Henk Hut, boswachter van Staatsbosbeheer, die als gids fungeerde tijdens de zwerftocht over het eiland.

Toen het gezelschap bij het Toxopeushuis aankwam werden er vogels geringd, die met vangnetten gevangen waren.

Vervolgens werd er nog een interessante wandeling van een paar uur gemaakt voor men weer aan boord terugging. De terugreis duurde langer dan gepland was, want al vrij snel na het vertrek kwam men op een zandplaat vast te zitten, wat voor de nodige vertraging zorgde.

Er zat niets anders op dan te wachten totdat het weer vloed werd, zodat er weer voldoende water onder het schip kwam om de reis voort te zetten. De schipper had voor snert en broodjes met worst gezorgd, die men zich goed liet smaken. Men kon genieten van een prachtige zonsondergang, die overging in een steeds helderder wordende maan. Wie van dit alles genoeg kreeg kroop in het vooronder waar van alles op tafel stond. Daar was ook “spraakwater” bij en de grote verhalen braken al spoedig los. Er heerste een gezellige sfeer aan boord, die de drie uur durende tocht naar Noordpolderzijl tot een mooie afronding van deze dag maakte.

Namens de Commissie 40 jaar IVN Peize,  
Ben Stellink.