

Verslag excursie Elmpeterbruch 5-11-2017

Het regent pijpenstelen als ik zoals normaal om 6:45 opsta. Verdorie en dat met een excursie in de planning. Snel op buienradar gekeken en er is hoop, dat het goed gaat. Toch komen er 21 liefhebbers naar de parkeerplaats nabij een viswinkel net over de grens bij Swalmen. En zowaar klaart het op als wij om 8:30u op weg gaan. Al direct vallen de geluiden van de boomklever en de glanskop op. We lopen een stukje terug en gaan dan voor het huis het gebied in, waarna we een paar meter verderop de Swalm oversteken. Helaas kunnen wij hier geen ijsvogel of grote gele kwikstaart ontdekken. Na enkele tientallen meters slaan we weer rechts af. In de bomen zij de goudhaantjes volop aan het foerageren. Dan horen wij plotseling het geluid van kruisbekken. Waarschijnlijk de gewone kruisbek, hoewel er op dit moment een invasie is van grote kruisbekken. Een sonogram van het geluid zou hierover uitsluitsel moeten geven. Op de Swalm ontdekt Coen een grote gele kwikstaart. De verblijft graag langs stromende beken om zich te goed te doen aan de insecten. Een kleine bonte specht laat zich ook horen en vliegt even later weg. Nog een andere specht gaat tegen een kale boom zitten. Het is de middelste bonte specht, een nogal zeldzame verschijning. Heel mooi laat hij zijn rode petje en roze/rode broek zien.



Foto John Wouters 1

Wat een meevallers vandaag. Hoog in de lucht zijn een aantal groepen met koperwieken te zien. We lopen door en kijken uit over de Swalm. Hier kan dan iedereen genieten van de grote gele kwikstaart. Hij blijft heel mooi zitten op de omgewaaide boom in het water. Langs de Swalm vervolgen wij onze weg. Door een van ons wordt een ijsvogel gehoord, maar zien hem helaas niet. Hoog in de bomen vliegen een dertigtal sijzen. Ook zij zijn hier aangekomen uit het noorden om te profiteren van de elzenproppen en misschien zullen ze de winter over blijven of ze gaan nog verder zuidwaarts. Tussen de bomen door schiet een buizerd weg. We gaan nu richting de uitkijktoren en de struiken van de jeneverbes. Maar eerst wordt aan

onze rechterzijde de klapekster ontdekt. Dit is een klauwierachtige vogel die alleen in de winter hier verblijven. Zij zitten op een uitkijkpost en speuren zo de grond af naar insecten of zelfs kleine amfibieën. Als deze gevangen worden, worden zij op een doorn gespiesd om eventueel later te verorberen of om de prooi uit elkaar te kunnen trekken. Eén exemplaar of zelfs twee zie je hier elke winter wel.



Foto: Gerard Killaars 1

Bij de toren wordt een meegebrachte kop koffie en eten genuttigd om dan weer verder te trekken. In de verte horen we het rauwe geluid van een raaf. Op de terugweg wordt niet veel gezien. Het is namelijk misschien nog te vroeg voor de kramsvogels die talrijk op de weilanden horen te zitten. Zij trekken meestal met de koude grens mee naar het zuiden.

Vlak voordat we bij de auto zijn zien we een buizerd



Foto: Gerard Killaars 2

hoog cirkelen samen met een sperwer. Een mooie afsluiting. Deze toch nog zonnig geworden excursie heeft een resultaat van 43 soorten opgeleverd. Zeker de moeite waard bij een gezellige wandeling.

Meinse van der Velde.