

Paddenstoelentocht, 22 oktober 2017

Om 10 uur was afgesproken bij de familie Geelen aan de Bong in Velden. Ondanks de slechte weersvooruitzichten waren we toch nog met 23 personen, jong en oud.

Tijdens het welkomstwoord en de inleiding was er koffie, thee, appelsap en stroopwafels, met dank aan José en Mariëlle.

Van de oorspronkelijk geplande route, "*natuurpad, volg de das*" werd afgeweken omdat in dat gebied op dit moment niet veel paddenstoelen te zien waren.

In de plaats daarvan werd gestart vanaf de parkeerplaats bij de Witteberg.

Voorzien van buttons, spiegels en zoekkaarten begonnen we aan de wandeling over de Witteberg en langs de Ravenvennen.

Onderweg zagen we veel en diverse soorten paddenstoelen, waaronder de populaire vliegenzwam maar ook reusachtige parasolzwammen, vele russulasoorten, melkzwammen, boleten, mooi gevormde heideknotszwammen en minuscule mosklokjes.

De meegenomen paraplu's hoefden onderweg niet te worden geopend en om kwart over twaalf waren we weer terug op de parkeerplaats.

Henny Martens

