



Foto Cindy Houwen

## Vijftig jaar bij IVN

Everhard Reckman is vijftig jaar lid van het landelijke IVN. 'Ik ben van verschillende afdelingen lid geweest en ik heb de afdeling IJssel en Gouwe meehelpen oprichten.'

### BALLOO

„Ik ben bij het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) gekomen omdat ik het belangrijk vind om mensen zich te laten verwonderen over de omgeving en natuur. Het is ontstaan vanuit natuurmonumenten. Dat is in 1905 opgericht. In de jaren dertig moest er lokaal iets meer gebeuren en toen zijn de landschappen ontstaan.”

Natuurmonumenten wilde ook op educatief gebied iets doen en zo ontstond IVN. Het is dit educatieve aspect wat Everhard erg aanspreekt. Hij rolde erin door dingen te doen voor jongeren natuurbeschermingskampen. Overdag werd er in de natuur gewerkt en 's avonds bracht hij de

jongeren wat bij over de natuur. „Ik heb een natuurgids cursus gevolgd en later meehelpen opzetten.” Uiteindelijk is hieruit een boek ontstaan wat nu als handleiding dient. „Ik heb de cursussen ook gegeven en ben voorzitter geweest van het district Zuid Holland / Zeeland.” Daarna kwam hij in Drenthe terecht voor hij vooral de natuurgids cursussen bijstelde en voor een deel gegeven heeft.

### Verandering

„Wat me de afgelopen vijftig jaar is opgevallen is de verandering in de maatschappij en de belangstelling voor mensen en hun omgeving en de manier waarop het IVN de mensen bij de organisatie wil

betrekken. We hebben 18.000 leden waarvan een groot deel actief is. Het ledenaantal is eigenlijk altijd stabiel gebleven. We zijn nu ook actief bezig jongeren erbij te betrekken. We zijn bijvoorbeeld bezig scholen en Staatsbosbeheer geeft rondleidingen.”

„Iedere keer verwonder ik me over wat er in de natuur is en wat er gaande is. Dat probeer ik ook andere mensen mee te geven. Dat ze zien wat er om hen heen gebeurt, dat is belangrijk. Ik trok veel de natuur in, heb schapen en kippen gehad en heb nu nog bijen. Ik probeer zoveel mogelijk buiten te zijn, te kijken en te genieten. In de stad kun je ook dingen zien. Wat zit er tussen de stenen, vogels,

meren. Overal zit natuur, het is dichtbij.”

### Stadsgids

In Zuid-Holland was Everhard stadsgids en daar zocht hij ook de natuur op. „We hadden veel verschillende routes waar we langs gingen. „We kwamen langs planten, langs de berm en dan bespreek je wat je ziet en wat je ermee kan doen. Afhankelijk van de tijd van het jaar zie je andere dingen. In de winter kun je bijvoorbeeld veel met knoppen doen.” Natuur en educatie heeft altijd centraal gestaan voor Everhard. „Natuur is om met elkaar naar om te kijken, we maken er ook allemaal gebruik van.”

Cindy Houwen.