

Verslag excursie de Meinweg 01-10-2017

Na een compleet verregende EuroBirdWatch-dag gisteren belooft het weer voor vandaag toch beter te worden. Bij het bezoekerscentrum de Boshut komen wij met 15 mensen bij elkaar voor een vogel excursie in de Meinweg. Om precies acht uur gaan wij met de auto's richting het spoor, alwaar wij, samen met als extra Meinweg-kenner Gerard, te voet de lange luier aflopen.

Direct in het begin vallen de mezen al op, zoals de kool en pimpel, maar ook de staartmezen. Overal langs de weg vallen de sporen van omgewoeld grond door de everzwijnen op. Maar zien doen wij ze niet. Overal langs de weg merken we de talloze paddenstoelen op, zoals de klassieke vliegenschimmelen en het eekhoortjesbrood. De dauwdruppels op de spinnenwebben geven met het tegenlicht van de zon prachtige kleuren af. Hoog in de lucht zien wij de trek van de zanglijster en de vink. Na zo'n slechtweerdag zou men denken dat dit wat meer zou zijn, maar niets in minder waar. Halverwege de lange luier is de zang van een boomleeuwerik te horen wat je eigenlijk alleen in vroege voorjaar zou verwachten. Steeds weer blijven er mensen achter die ook van de pracht van de paddenstoelen willen profiteren. In een boom zit een nest van de hoornaar. Aan het eind van de lange luier slaan we linksaf en iets verderop weer links zodat we parallel aan de Meinweg lopen. Ook hier is er qua vogels weinig te zien.



Blauwe kiekendief Foto Huub Loete

Daarom slaan we iets verderop naar rechtsaf om daarna de Meinweg over te steken richting de Rolvennen. Bij de Rolvennen wordt de meegebrachte koffie en versnaperingen uitgehaald door Marleen en met dank onder de mensen verdeeld. Op de rolvennen zien we een eenzame dodaars, het kleinste fuutje van Nederland. Plotseling valt er een roofvogel in de verte op, die eerst iets dichterbij schijnt te komen. Aan het vliegbeeld is duidelijke te zien dat het hier om een kiekendief gaat en de kleur verraad een juveniel of vrouwtje. Maar welke? Eerst wordt gedacht aan een grauwe, dan weer een blauwe en zelfs een steppe wordt geopperd. Het blijkt hier om een tweede kj(kalenderjaar) ♀ blauwe kiekendief te gaan. Nadat zij hoog de lucht in is geschroefd, zeilt ze in ijltempo richting het zuiden. Nu komen ook andere roofvogels los. Boven de bomenrij verschijnt eerst een buizerd gevolgd door nog eens twee en laten een mooie acrobatische luchtshow zien. We lopen verder richting het zuiden, waar op een heuveltop een uitkijktoren is gebouwd. Hierna lopen wij richting de parkeerplaats. Onderweg worden we aangenaam verrast door een aantal goudhaantjes,



Kuifmees

die onder in de struiken hun maaltijd aan het verzamelen waren in de vorm van kleine insecten. Dit maak je niet vaak mee, zo dichtbij. Ook enkele kuifmeesjes laten zich zien, hoewel deze hoger in de dennenbomen zaten. Dit is een mooie afsluiting van de wandeling. Deze ochtend hebben wij genoten van het mooie weer, maar vooral ook van de paddenstoelen, daar de vogels met 33 soorten het behoorlijk lieten afweten. We vertrekken vanaf de parkeerplaats naar de Boshut waar gezamenlijk bij een kop koffie wordt na gekletst.

Meinse van der Velde