

Verslag excursie Meerlebroek te Beesel 03-09-2017

De eerste excursie na de vakantie is weer even wennen. Ook wat het weer betreft, want het is met acht graden best fris en bovendien mistig. Zeventien liefhebbers hebben zich verzameld op het parkeerplaatsje aan de Mouterdijk in het gebied Meerlebroek.

Al voordat wij vertrekken horen wij groenpootruiters. Links bij het wildrooster zien wij een paar merels. Dit is toch wel bijzonder, omdat er een virus-ziekte heerst onder deze soort, hetgeen veel slachtoffers vergt. Ook een sperwer scheert weg over het water. We gaan rechts af de Prinsendijk op. In de bossen aan de



Duitse kant zitten verschillende soorten mezen, zoals pimpel, koolmees en glanskop. Enkele gaaien laten zich luidkeels horen. Ook enkele goudhaantjes zijn druk aan het insecten zoeken hoog in de dennenbomen. Tussen de zeer uitbundige begroeiing door zien we, dat verschillende vennen volledig droog zijn gevallen door de droge zomer. Hierdoor valt het aantal vogels natuurlijk ook tegen. Bovendien valt het op, dat de berkenboompjes het



landschap volledig over gaat nemen. Dit is heel jammer, omdat het gebied voor de vogelaars dan oninteressant wordt. Ik denk ook niet dat het de bedoeling is dat alles overwoekerd wordt. Hopelijk is hier een beheersplan voor, die natuurlijk ook nageleefd moet worden. Met veel geld uitgeven voor een prachtig natuurgebied kom je er niet. Want Meerlebroek is eind jaren negentig aangelegd als compensatiegebied voor de A73.

We laten het dennenbosje aan de rechterkant achter ons en lopen langs de open graslanden. Hier grazen dikbilkoeien. Na zo'n honderd meter gaan wij de Duitse kant op en moeten een venijnig klimmetje maken. Daarna gaan we naar rechts. Opvallend is dat er weinig vogels te ontdekken zijn. Oorzaak hiervoor kan zijn, dat zij zich rustig houden na een druk broedseizoen en volop aan het opvetten zijn voor de grote najaarstrek.

Nu er toch al een beetje geregend heeft de laatste paar dagen, zijn er al paddenstoelen te ontdekken. Na een tijdje het pad gevolgd te hebben gaan we rechtsaf om hierna weer linksaf te slaan langs het hekwerk van het Brachterwald. Het zit vandaag een beetje tegen, want er is een route uitgezet voor mountainbikers. Ook dit verstoort onze waarnemingen. Toch zien we nog een paar kuifmeesjes en horen wij het vlieggeluid (kru-kru) van de zwarte specht. Bij de draaiport slaan wij linksaf, waar een pauze wordt ingelast. Na de koffie en een boterham lopen we verder en komen weer op de Prinsendijk uit. Van hieruit gaan we een paadje rechts om nog even over het water te kijken. Ook hier wordt het zicht belemmerd door

berkenbomen en andere struiken. Jammer, jammer. Op het water is dan ook niet veel te zien. Voordat we bijna terug zijn vallen nog enkele kievieten op. Teruggekeerd op de parkeerplaats merken we dat de temperatuur is opgelopen tot 18 graden. 40 soorten hebben wij genoteerd, hetgeen wel eens wat anders is geweest.

Meinse van der Velde