

*Teunisbloemen.*

*Hoge toortsen met napels geel:  
Ze trokken mijn blik in de duinen,  
alsof ze rond wilde bazuinen:  
“aarzel zelden, geniet en speel”.*

*Weer naar zee, zoals vroeger thuis;  
bepakt met bagage voor weken.  
Nooit had ik zo intens gekeken  
naar bloemen tussen schelpengruis.*

*Toen schreed de schemer over 't land  
en tekende de teunisbloem zich af  
met eendagskelken, verdord aan de rand.*

*Doch langzaam plooide de gele stof  
haar nieuwe bloemen als roomkleurige kant.  
Geraakt, drukt dit beeld zich in mij af.*

*Willemien Waterreus.*

*eind juni 2017.*