

IVN'er van de maand mei 2015: Wil Paulus

4 mei 2015

[IVN](#)



Iedere maand wordt er op onze website een IVN'er van de afdeling De Oude IJsselstreek in de spotlights gezet. Aan deze IVN'er worden acht vragen gesteld, zodat de lezer een idee krijgt wat hem/haar bezighoudt en hoe leuk het is om bij onze vereniging te horen.

Deze maand: Wil Paulus

1. Binnen welke werkgroep van IVN ben je actief

Regiowerkgroep Strang en Iessel. Voorheen was dat werkgroep D(inxperlo) / G(endringen) / W(isch). Samen met Riet van Dijk heb ik het project Natuurkoffer ontwikkeld. Dit moeten we nog beter integreren in de werkgroep Audio Visuele Presentaties.

2. Sinds wanneer ben je lid van IVN?

Sinds 1981, al een hele tijd dus.

3. Wat vind je het leukst om te doen bij IVN en waarom?

Lastige vraag. Ik vind de contacten onderling erg leuk en leerzaam. Het werken met kinderen en ouderen in verzorgingshuizen geeft me veel voldoening. Samen met Jeltje Berendsen monitor ik sinds 2010 amfibieën voor de RAVON. Samen dingen doen en met mijn handen in de modder. Dat vind ik heerlijk. Ook heb ik jarenlang meegewerkt aan de organisatie van de Open Monumentendag in Gendringen, later gemeente Oude IJsselstreek. Dan bereik je weer een andere doelgroep en dat vind ik belangrijk.

4. Gids jij zelf en kun je een leuke anekdote hierover vertellen?

Mijn eerste confrontatie met gidsen stamt uit de tijd dat de werkgroep Ulft-Gendringen nog maar uit 3 personen bestond: Henny Fischer, Trudy en Wiro Schoenmaker. De eerste excursie van het jaar was op Landfort. Ik zat nog maar net op de gidsencursus en wilde als deelnemer mee om te kijken hoe zo'n excursie zou verlopen. Het was mooi weer en er stonden minstens 60 personen bij de ingang. Ik stond voor het blok en mocht, nee moest, ook een groep meenemen. "Je weet altijd meer dan de gemiddelde bezoeker", werd mij als troost meegegeven toen ik protesteerde. Ik heb geen idee meer wat ik toen verteld heb, maar ik voelde me erg opgelaten.

5. Je hebt de Gidsencursus gevolgd. Dat is een intensieve periode. Wat is je het meest bijgebleven?

Ik woonde net in Gendringen en had een 'groencursus' gevolgd. Ik had weinig kennis en vroeg me af of ik een gidsencursus bij het IVN aankon. Ik belde Aat Duvigneau, die als contactpersoon vermeld stond. Geen probleem volgens haar, want zij wist eigenlijk ook weinig. Zij redde zich tijdens een excursie altijd door bijvoorbeeld zeer geïnteresseerd een plant te bestuderen en dan te zeggen: "ik weet de naam niet precies, maar het is in ieder geval geen kale jonker". Dit gaf mij voldoende vertrouwen om mij in te schrijven voor de opleiding. Ik heb tijdens excursies nogal eens gebruik gemaakt van deze 'truc'.

6. Wat zou je binnen IVN veranderd willen zien?

Hoewel ik nog wel eens terug verlang naar de beginperiode waarin het IVN kleinschalig was met erg gezellige bijeenkomsten in het kerkhuis in Hoog Keppel, heb ik erg veel bewondering voor de professionele manier waarop het huidige bestuur onze afdeling meeneemt naar 'nieuwe tijden'. Blijf gebruik maken van de individuele kwaliteiten van de leden en houd de activiteiten laagdrempelig, zou ik zeggen. Laat de afdeling aantrekkelijk

zijn/worden/blijven voor jonge leden.

7. Riet van Dijk gaf aan dat zij jou wel in deze rubriek zou willen zien. Dit is haar vraag:

Toen ik de Gidsencursus volgde was Wil Paulus één van de teamleden en ik maak haar nu mee als we samen met een Natuurkoffer op pad zijn waarbij ze soms een half bos naar binnen sleept, enthousiast is ze nog steeds. Ik nodig haar uit om over haar ervaringen over al die jaren te vertellen.

Ik neem aan dat ik enkele ervaringen in bovenstaande vragen beschreven heb.

Nog een anekdote: in 1998 hadden we als werkgroep een waterdag georganiseerd op Landfort. Vanwege zijn belangstelling voor watermanagement, hebben we Willem Alexander hiervoor uitgenodigd. Helaas "was hij verhinderd".

Onderaan deze tekst kunt u de brief vinden van de Dienst van het Koninklijk Huis.

Wel wil ik nog zeggen, dat ik erg veel geleerd heb van de contacten met mede IVN'ers. Vooral voorwandelen met anderen is erg leerzaam.

8. Welke IVN'er zou je graag de volgende keer in deze rubriek willen zien en wat zou je hem/haar willen vragen?

Piet Papperse zou ik willen vragen hoe hij zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft tot de IVN'er zoals hij nu is. Hoe was je in het begin, waar sta je nu en hoe ga je om met het feit dat je naarmate je ouder wordt met beperkingen te maken krijgt?

 [1998-05-13 brief Koninklijk Huis.pdf](#)

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven.