

IVN'er van de maand april 2015: Riet van Dijk

6 april 2015

Overig



Iedere maand wordt er op onze website een IVN'er van de afdeling De Oude IJsselstreek in de spotlights gezet. Aan deze IVN'er worden acht vragen gesteld, zodat de lezer een idee krijgt wat hem/haar bezighoudt en hoe leuk het is om bij onze vereniging te horen.

Deze maand: Riet van Dijk

1. Binnen welke werkgroep van IVN ben je actief?

Bij de werkgroep Winkeltje. Vroeger was daar nog Tentoonstellingen aan toegevoegd maar dat onderdeel valt nu onder werkgroep PR & Communicatie, daar ben ik nu ook lid van. Verder ben ik lid van de Zoogdierwerkgroep. Ook houd ik me nog bezig met de Natuurkoffers die zijn weer onderdeel van de werkgroep Audiovisuele Presentaties. Op papier ben ik lid van de regiowerkgroep Graafschap maar ik gids niet meer.

2. Sinds wanneer ben je lid van IVN?

Sinds 1991, lid geworden tijdens de Natuurgidsencursus van 1991-1992.

3. Wat vind je het leukst om te doen bij IVN en waarom?

Het laten zien van dingen uit de natuur en het vertellen over de samenhang. Als we met het winkeltje en een tentoonstelling staan, is het vaak erg leuk om met de mensen in gesprek te gaan en hun ervaringen te horen.

4. Gids jij zelf en kun je een leuke anekdote hierover vertellen?

Mijn gidsen blijft beperkt tot de jaarlijkse vleermuizenexcursie waarbij ik altijd wat gedroogde vleermuizen meeneem om te laten zien. De excursie was vorig jaar in Doesburg, startend bij de Hessengracht waar meerdere vleermuizen vlogen door het park naar de begraafplaats. Daar mochten we naar binnen want de stadsecoloog liet ons erin. We troffen daar niet de verwachte vleermuizen maar wel de begraafplaatskat. De kat volgde ons naar buiten en toen ik daar de dode vleermuizen liet zien was de kat niet weg te slaan en probeerde met grote vasthoudendheid in mijn tas te komen.

Nog leuk om te melden is dat Henriette van der Loo en ik een melding kregen van zwemmende vleermuizen in een kinderbadje. Deze melding kregen we in het kader van "Afhandeling van meldingen en klachten van vleermuizen" (veel zoogdierwerkgroepleden en andere IVN-ers hebben hiervoor een cursus gevolgd).

Bij het opgegeven adres durfden de doodsbange mensen nauwelijks naar buiten te komen. In de tuin stond een kinderbadje met daarin 2 natte tamelijk grote vleermuizen. Er lag gelukkig een emmertje in waarop eentje zich staande hield en de andere ploeterde rond, we dachten dat het laatvliegers waren, een wat groter soort. 's Morgens hadden we al 6 dwergvleermuizen handmatig uit Kasteel de Slangenburg verwijderd dus de grootte hadden we nog goed voor ogen. We hebben ze in een doekje gewikkeld en ik heb ze mee naar huis genomen en ze daar in een passende kooi verder laten drogen. Tot mijn grote verbazing bleken het 's avonds toch gewone dwergvleermuizen te zijn die weer gewoon konden wegvliegen.

5. Je hebt de Gidsencursus gevolgd. Dat is een intensieve periode. Wat is je het meest bijgebleven?

Dat is al zo lang geleden, ik heb er veel geleerd en veel leuke mensen leren kennen.

6. Wat zou je binnen IVN veranderd willen zien?

De veranderingen komen vanzelf met de komst van nieuwe jongere mensen, dat is van alle tijden. Wat ik jammer vind dat er zo weinig mensen actief blijven na het volgen van de Gidsencursus. De deelnemers van de twee laatste cursussen vormen daarop een goede uitzondering, geloof ik.

7. Henriette gaf aan dat zij jou wel in deze rubriek zou willen zien. Dit is haar vraag:

Ik zou Riet van Dijk willen uitnodigen en ik zou haar willen vragen waardoor zij al zolang geïnspireerd is gebleven en steeds weer een nieuw onderwerp, meestal zeer actueel, op haar panelen weet te plaatsen en zo mensen prikkelt zich hierin te verdiepen.

Natuurlijk was ik niet altijd geïnspireerd maar samen met anderen kwamen we altijd wel weer op een onderwerp voor een tentoonstelling. We richten ons toch steeds wel op kinderen dus kiezen we een onderwerp met dieren. De laatste jaren wordt het ons gemakkelijk gemaakt met "Jaar van de..." zoals dit jaar "Jaar van de das".

Zo hebben we onder andere de vleermuis, de egel en de eekhoorn mooi in beeld kunnen brengen.

Wel moet er dan nog een prijsvraag aan gekoppeld worden om kinderen en volwassenen er echt naar te laten kijken. Personen met affiniteit met de natuur kijken gelukkig wel maar je wilt juist mensen die dat niet zo hebben bereiken.

8. Welke IVN'er zou je graag de volgende keer in deze rubriek willen zien en wat zou je hem/haar willen vragen?

Toen ik de Gidsencursus volgde was Wil Paulus één van de teamleden en ik maak haar nu mee als we samen met een Natuurkoffer op pad zijn waarbij ze soms een half bos naar binnen sleept, enthousiast is ze nog steeds. Ik nodig haar uit om over haar ervaringen over al die jaren te vertellen.

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven.