



Instituut voor natuureducatie
en duurzaamheid

IVN'er van de maand oktober 2015: Gerrit Rougoor

4 november 2015

[IVN](#)



Iedere maand wordt er op onze website een IVN'er van de afdeling De Oude IJsselstreek in de spotlights gezet. Aan deze IVN'er worden acht vragen gesteld, zodat de lezer een idee krijgt wat hem/haar bezighoudt en hoe leuk het is om bij onze vereniging te horen.

Deze maand Gerrit Rougoor.

1. Binnen welke werkgroep van IVN ben je actief?

Ik ben bij de gidsengroep Rondom Strang en Iessel begonnen. Vanaf 2006 ongeveer heb ik ook meegewerkt aan landschapsbeheer. Vanaf 2010 ben ik coördinator van deze groep.

2. Sinds wanneer ben je lid van IVN?

Ik ben IVN-lid vanaf ongeveer 2003, na in 2001 met de VUT te zijn gegaan. Jaren geleden heb ik ook al eens een natuurcursus in Doesburg gevolgd. Toen ben ik geen lid geworden, want je moest nog actief lid zijn, ze wilden geen leden hebben die verder niet actief waren voor IVN. Ongeveer in 2002 weer een natuurcursus gevolgd en daarna de gidsencursus.



3. Wat vind je het leukst om te doen bij IVN?

Heel veel leuke dingen. Gidsen is leuk als je genoeg weet van de plek en het onderwerp. Maar ik ben niet echt gespecialiseerd in een onderdeel. Wat ik weet, geef ik wel graag door aan anderen. Het leukst is toch wel van alles organiseren. Een jaarlijks uitje, een Open-IVN-dag bij ons rondom huis/tuin/bos. Maar leuk is ook vooral het organiseren van de maandelijkse werkdag voor Landschapsbeheer. Elke keer weer een nieuwe plek is het

mooist, maar dat kan niet altijd, want je moet ook je 'Vaste klanten' helpen. Je komt zo op allerlei mooie plekjes bij verschillende mensen in onze mooie streek. Daar werken we dan met gemiddeld 15 mensen van 9 tot ongeveer half drie.

4. Gids jij zelf en kun je een leuke anekdote hierover vertellen?

In het begin heb ik veel gegidst, nu niet meer zo veel. Lopen is niet meer mijn hobby door wat loopproblemen. Wel fietstochten, onder andere langs het Poelenpad. Daar hebben we de slogan: 'Een georganiseerde activiteit van IVN gaat altijd door' waargemaakt. Op de startplek kwam tijdens zeer regenachtig weer slechts één echtpaar die wilde fietsen. Met z'n tweeën hebben we gegidst en gefietst. Maar de keer dat er 35 mensen waren was toch veel leuker.

5. Je hebt de Gidsencursus gevolgd. Dat is een intensieve periode. Wat is je het meest bijgebleven?

De gidsencursus was imponerend. Al die vakmensen die daar over één onderwerp een hele avond en een zaterdagmorgen vertelden was altijd heel bijzonder. Bijvoorbeeld de avond over de paddenstoelen: "Die kunnen zo zacht worden dat je er met de laarzen door loopt te klaaijen" zei de zeer betrokken gids.

Ook al de andere lesavonden waren zeer boeiend. Op mijn wijze was ik in tuin en omgeving vanaf 1973 al milieuvriendelijk bezig, maar werd daarin door de gidsencursus nog extra gestimuleerd.

6. Wat zou je binnen IVN veranderd willen zien?

Dat er meer jongeren bij IVN aansluiten om gids te worden.

7. Wies Nijhuis gaf aan dat zij jou wel in deze rubriek wilde zien. Haar vraag is:

“Je bent naast de zorg voor eigen huis en haard, actief op uiteenlopend gebieden: voor ontspanning of omdat het nodig is? Vertel er eens wat over.”

Ja waarom doe je zoiets? Veel dingen doe je omdat je ervoor gevraagd wordt en het je wel leuk lijkt. Heb je er dan plezier in, dan ga je jezelf verdiepen in de achtergronden en wil je wat veranderen, enz. Voor je het weet ben je er intens mee bezig. Zo ging het vroeger bij het jeugdwerk, leiding, bestuur, bouw van een nieuw gebouw, enz. Soms begin je er aan omdat het nodig is, maar je blijft het alleen maar doen als er een klik is, als het leuk, uitdagend, spannend of leerzaam, ontspannend is. Bij het landschapsbeheerwerk zegt mijn vrouw: “Je hebt toch thuis genoeg tuinwerk om te doen?”. Maar ja, met de groep samen wat doen is net iets leuker. “Alles op zijn tijd” zeg ik dan. Je blijft het alleen doen, als dat er is. Dat is ook zo bij het bestuur van de ouderenbond en ook bij het kerkenwerk. Deels omdat het moet, maar je stopt er mee als bovenstaande zaken wegvallen.

8. Welke IVN'er zou je graag de volgende keer in deze rubriek willen zien en wat zou je hem/haar willen vragen?

Ik wil Johan Westerveld vragen of het hem lukt zijn interesse en drive voor IVN ook op zijn campinggasten over te brengen?

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven.