



Instituut voor natuureducatie
en duurzaamheid

IVN'er van de maand juni 2014: Evelien Pleiter



Iedere maand wordt er op onze website een IVN'er van de afdeling De Oude IJsselstreek in de spotlights gezet. Aan deze IVN'er worden acht vragen gesteld, zodat de lezer een idee krijgt wat hem/haar bezighoudt en hoe leuk het is om bij onze vereniging te horen.

Deze maand: Evelien Pleiter

1. Binnen welke werkgroep van IVN ben je actief?

Ik zit in de regiowerkgroep De Liemers. Teven ben ik coördinator van de werkgroep PR en Communicatie en ben ik de webmaster van deze website. Daarnaast verzorg ik onze maandelijkse digitale nieuwsbrief Digitalis.

2. Sinds wanneer ben je lid van IVN?

Sinds 2011. In dat jaar ben ik ook gestart met de Gidsencursus.

3. Wat vind je het leukst om te doen bij IVN en waarom?

Ik vind veel dingen binnen IVN heel leuk. Ik geniet enorm van de natuur om ons heen. Het gidsen in Bingerden doe ik graag. Ook van het meewandelen met meer ervaren gidsen en zien hoe zij dat doen, kan ik enorm genieten. Afgelopen week ben ik in De Steenwaard en het Erfkamerlingschap geweest. Dat was geweldig en daar leer ik ook weer heel veel van.

Als webmaster zit ik eigenlijk te veel achter mijn laptop en zou ik meer naar buiten moeten gaan!

Maar ik heb ook met enorm veel plezier onze website opgezet, met daaraan gekoppeld onze eigen IVN-pagina op Facebook. Ook het opzetten van Digitalis, onze nieuwsbrief, was erg leuk om te doen.

Je merkt dat de website steeds meer begint te leven. Steeds meer IVN'ers sturen verslagen en waarnemingen naar mij met het verzoek ze te plaatsen. Dat vind ik super! De website maken wij IVN'ers met elkaar. Ik ben slechts de webmaster die het plaatst. Inmiddels plaats ik de artikelen niet meer alleen op de website maar samen met 3 andere IVN'ers. Dat loopt goed. Onze website wordt momenteel bezocht door ruim 2200 bezoekers per maand. We hebben meer dan 500 abonnees op Digitalis. Ook onze IVN-pagina op Facebook wordt heel goed bezocht. Het kunnen delen van onze prachtige natuur met zoveel mensen, dat is toch geweldig! Daar doe je het voor.

4. Gids jij zelf en kun je een leuke anekdote hierover vertellen?

Tijdens het voorwandelen voor mijn Gidsencursus-examen (rondleiding over landgoed Bingerden) stond er een groepje prachtig witte paddenstoelen aan de kant van weg in het gras. Daar ga ik dan wel iets over vertellen, riep ik stoer. Hoe moeilijk kan het zijn: grote witte paddenstoel, wit manchet. Zeer duidelijk, vond ik. Dat viel toch wel tegen. Gelukkig kwam Gemma op het allerlaatst met de opmerking dat het misschien wel een Anijschampignon zou kunnen zijn. Ah, dat biedt perspectief! Ik heb er informatie over gezocht en had mijn verhaaltje voor het examen klaar.

Dus, tijdens het examen is deze grote, prachtige witte paddenstoel door mijn benoemd als een Anijschampignon. Het was ook een schitterend exemplaar! Ook heb ik verteld dat deze paddenstoel eetbaar is en vrij algemeen voorkomt. De examencommissie knikte goedkeurend en gaf aan dat het hoogstwaarschijnlijk die paddenstoel wel was.

Pff, dat viel mee gelukkig! Tot zover ging alles prima...

Een van de medecursisten zag haar kans schoon en nam deze grote paddenstoel mee naar huis. Zij heeft er diezelfde dag nog een overheerlijk soepje van gemaakt. Tenminste, dat was de bedoeling. Haar man kwam in de keuken en riep "Wat hangt hier toch een vreemde lucht?" "Niet zo drammen, gewoon het soepje opeten" was haar antwoord.

En dat heeft hij geweten! Hij is drie dagen ziek geweest, is mij verteld. Oeps, oeps, oeps... Achteraf bleek dat het waarschijnlijk een Karbolchampignon was. Die lijkt sprekend op de Anijschampignon, maar is wel giftig...

Jullie snappen het wel. Inmiddels heb ik tijdens het gidsen mijn paddenstoelenverhaal aangepast. Ik zal niet meer zo snel zeggen dat een paddenstoel eetbaar is. Koop de paddenstoelen in de winkel en laat ze mooi staan in het veld, is nu mijn antwoord. Dat is goed voor de natuur, uw gezondheid en voor de omzet van uw winkelier.

Enne, ik ben toch geslaagd voor mijn examen, dat wel...

5. Je hebt de Gidsencursus gevolgd. Dat is een intensieve periode. Wat is je het meest bijgebleven?

Ik ben tijdens de gidsencursus op plekken geweest in ons werkgebied waar ik nog nooit was geweest. Wat is ons gebied toch prachtig! Wat mij het meest is bijgebleven is de saamhorigheid van de cursisten en leiding onderling. Ik voelde mij er direct thuis. Ik vond het een geweldige periode waar ik met veel warmte en plezier op terugkijk.

6. Wat zou je binnen IVN veranderd willen zien?

Ik zou graag zien dat er meer jongere mensen bij IVN zouden komen. De gemiddelde leeftijd ligt nu toch wel hoog. Gelukkig is Gerrie Til bezig om volgend jaar 'Scharrelkids' op te zetten voor de jeugd. Dat vind ik een heel goede zaak.

Ook zijn er nu nog weinig jongvolwassenen. Dat snap ik wel. Wil je als IVN'er actief zijn in onze vereniging, dan kost je dat tijd. Die tijd heb je niet altijd. Ik ben onlangs veel meer gaan werken en ik merk dat je dan privé echt keuzes moet maken. Ik kan aan IVN ook minder tijd besteden dan vorig jaar.

7. Roel geeft het stokje door aan jou. Zijn vraag is: Evelien, hoe krijg je verjonging binnen IVN?

Ja Roel, dat is een vraag die aansluit bij mijn bovengenoemde opmerking. Het is een goede zaak dat we proberen om middels 'Scharrelkids' de jeugd bij IVN te betrekken. Dan heb je de interesse al bij ze gewekt en komen er een aantal, als ze ouder zijn, ooit wel weer een keer terug.

Ik denk dat je de jongvolwassenen op dit moment digitaal wel kunt bereiken. Zij hebben allemaal een smartphone en/of een tablet. Door je als vereniging digitaal goed op de kaart te zetten, kom je vanzelf beter in beeld bij deze doelgroep.

Aan dat op de kaart zetten, hebben wij, als werkgroep PR en Communicatie, het afgelopen jaar heel hard gewerkt. Dat merk je ook aan de bezoekersaantallen op de website. Deze zijn het afgelopen jaar verdubbeld! Als gevolg daarvan hebben we het afgelopen jaar meer nieuwe leden gekregen dan voorgaande jaren. We hebben de smaak te pakken en willen binnenkort ook starten met het Twitteren van activiteiten en berichten.

8. Welke IVN'er zou je graag de volgende keer in deze rubriek willen zien en wat zou je hem/haar willen vragen?

Rob van den Dikkenberg. Jij zat bij mij op de Gidsencursus en werd daarna actief binnen IVN Montferland.

Door het samengaan van IVN Montferland met IVN De Oude IJsselstreek komen wij elkaar met enige regelmaat weer tegen, leuk!

Hoe heb jij het samengaan van deze afdelingen ervaren?

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven.