



Instituut voor natuureducatie
en duurzaamheid

IVN'er van de maand oktober 2014: Alie de Bildt



Iedere maand wordt er op onze website een IVN'er van de afdeling De Oude IJsselstreek in de spotlights gezet. Aan deze IVN'er worden acht vragen gesteld, zodat de lezer een idee krijgt wat hem/haar bezighoudt en hoe leuk het is om bij onze vereniging te horen.

Deze maand Alie de Bildt

1. Binnen welke werkgroep van IVN ben je actief?

Ik ben actief binnen de werkgroep De Liemers van IVN De Oude IJsselstreek en ben ook actief bij IVN Arnhem, onder andere in Burgers Zoo en de heemtuin.

2. Sinds wanneer ben je lid van IVN?

Sinds 1981 ben ik lid. Eerst heb ik de groencursus gevolgd en in 1982 de gidsencursus.

3. Wat vind je het leukst om te doen bij IVN en waarom?

Begeleiden van excursies voor zowel volwassenen als de jeugd. onder andere bij het NME maar ook het begeleiden van de natuurcursus.

4. Gids jij zelf en kun je een leuke anekdote hierover vertellen?

Ja, ik gids in verschillende gebieden in de Liemers.

5. Je hebt de Gidsencursus gevolgd. Dat is een intensieve periode. Wat is je het meest bijgebleven?

De geweldige begeleiders: altijd enthousiast en inspirerend onder andere Eb Kamperman, Rob Koops, Rolf Helder en Jan Brouwer. Ieder op zijn eigen terrein. Een geweldige cursus die toen ongeveer 2 jaar duurde en waar we begonnen met 43 (!!!) cursisten. De cursus werd destijds in de kleine zaal van het kerkhuis te Hoog Keppel gehouden. Toch een geweldige plek omdat je na een stuk theorie zo naar buiten kon voor een praktijkles. En wat heb ik door de gidsencursus en door de verschillende excursies in de diverse gebieden de -voor mij nieuwe- streek goed leren kennen.

6. Wat zou je binnen IVN veranderd willen zien?

Ik vind het prima functioneren. Misschien wat meer jeugd bij onze wandelingen betrekken?!

7. Gemma geeft het stokje door aan jou. Haar vraag is: Alie, alles in de natuur is minstens één keer eetbaar. Wat is vertrouwd en waar gaat jouw voorkeur naar uit?

Eigenlijk gaat mijn voorkeur er naar uit om meerdere zintuigen te gebruiken. Niet alleen het zien maar ook het ruiken (ruik eens aan gekneusde bladeren en merk op dat alles zijn eigen geur heeft), het voelen en het proeven. Kijk naar de perfecte vormen in de natuur, waarvoor een loep onontbeerlijk is om de details goed te kunnen waarnemen.

Graag probeer ik verbanden te zien waardoor de benaming minder belangrijk is en probeer ik te genieten van het moois in de natuur.

8. Welke IVN'er zou je graag de volgende keer in deze rubriek willen zien en wat zou je hem/haar willen vragen?

Rob Koops. Mijn vraag is aan Rob: wat voor invloed heeft het IVN op jouw leven (gehad)?

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven.