

De OERSCHOOL organiseert:



**BELEEF DE OERTIJD:**

- \* Hoe maak je vuur zonder lucifers?
- \* Oer-pizza bakken in een houtoven.
- \* Werken met wol, leer, hout en klei.
- \* 'Eerste hulp bij ongelukken' met planten
- \* Oefenen in jagen en nog veel meer...
- \* Speciaal voor vaders: Vis roken

**Zondag 18 juni van 13.00 - 16.00 u.**

Een oer-leuke gezinsactiviteit voor kinderen vanaf 6 jaar

Bij wijkboerderij De Klooienberg, Klooienberglaan 1, Zwolle

Deelname kost € 5,00 per kind (all-in prijs)

Informatie: [www.ivnzwolle.nl](http://www.ivnzwolle.nl)

In samenwerking met



Hallo Oermens,

**Oer is Stoer:**

*Terug naar het leven in de Oertijd.*

*Wat deed de oermens de hele dag?*

*Hij was druk met jagen en voedsel verzamelen, graan malen en koken. Maar ook met potten bakken, leer bewerken, vuur maken en vlechten/weven. Een oermens moest ook veel kennis hebben van planten voor zijn eten maar ook als medicijn.*

*We willen de kinderen het oergevoel in de natuur laten beleven door zelf deze ambachten uit te proberen.*



We bieden dus technieken aan geïnspireerd op de Oertijd op verschillende plekken rond de Klooienbergboerderij. De opzet is dat het kind zijn eigen keuzes kan maken. Kinderen hebben 3 uur de tijd om alles uit te proberen.

Achtergrond: De Oerschool is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar. Uit veel reacties blijkt dat kinderen van de basisschool het erg jammer vinden dat ze niet mee mogen doen. Vandaar een speciale middag voor kinderen van 6 t/m12 jaar.

En omdat het Vaderdag is gaan we speciaal voor hen vis roken (Bushcraft-style).

