

Nachtvlinders. Ik zie ze vliegen!

Enkele opmerkelijke namen van de nachtvinders.

(Alle vetgedrukte woorden zijn vlindernamen.)

De **HUISMOEDER** met een flinke **HAARBOS** liep met haar **WEESKIND** een **GRAUWE MONNIK** tegen het lijf, een **BRILDRAGER**
Dat zou zomaar het begin kunnen zijn van een verhaaltje.



Maar de verhaallijn stukt een beetje als je alle nachtvinders met een opmerkelijke naam een rol wilt laten spelen.

Ik vraag me af hoe men die namen heeft verzonnen.

Behalve die **GRAUWE MONNIK** is er bv ook nog een **ABSINTMONNIK**, die een

echte **PLAKKER** is en wellicht ook alcoholverslaafd, dus in een **ROESJE**. Of de vrouwelijke variant, de **NONVLINDER**.

De **WEESKIND** is er trouwens in rood, wit, blauw, grijs, zwart en nog wat varianten.

Ooit wel eens een **VOS**, **HYENA**, **GELE TIJGER**, **PANTER**, **DRAAK**, **BEERTJE**, **VEELVRAAT** of een **SCHAAPJE** zien vliegen?

De **RIETVINK**, het **PAPEGAAITJE** en **UILTJE** en **KOLIBRIE** vliegen allemaal als vogels, maar dus ook nog eens als nachtvlinder.

De **KLEINE IJSVOGELVLINDER** vliegt overdag, maar lijkt in de verste verte niet op onze ijsvogel. De **DROMEDARIS** of het **KAMEELTJE** verwacht je ook niet meteen in de lucht.

APPELTAK, **IEPENTAK(vlinder)**, **EIKENBLAD**, **BESSENTAK(vlinder)**, **ESPENBLAD**, **POPULIERENBLAD**, **HULSTBLAD**, **VLIER(vlinder)** en nog vele andere namen uit het bomenrijk zijn vertegenwoordigd.



KAMEELTJE



APPELTAK

Sommige exemplaren beginnen met **EEN(stipgrasuil)**, **TWEE(vlekspanner)**, **DRIE(fand)**, **VIER(vlakvlinder)**, **VIJF(vlek-sint-jansvlinder)**, of **ZES(streepuil)**, dat zegt wel iets over hun uiterlijk, ook als ze beginnen met **PUNT(lijngrasuil)**, **KOMMA(-uil)**, **STREEP(jesdwergspanner)**, en **LIJN(snuituil)**.

Je hebt ook vrouwtjes van de **ZAKDRAGERS!**



HUISMOEDER



GROOT AVONDDROOD

Zijn de **SCHELDDRAGERS**, **DOODSHOOFDVLINDERS** en **WAPENDRAGERS** engerds? Valt erg mee.

Dan heb je nog de **SINT JACOBSVLINDER** of **SINT JANSVLINDER** genoemd naar een heilige.

ZOMERVLINDER, **WINTERGOUDUIL**, **VOORJAAR(sboomspanner)**, en **HERFST(spinner)**: de seizoenen komen voorbij als -spinner, -spanner, -uil en -vlinder.

Minder fantasierijk zijn namen als **BLAUW(vleugeluil)**, **WIT(lijntandvlinder)**, **GROEN(bandspanner)**, **GEEL(beertje)**,

ZWART(puntvolgeling) en **PURPER(beer)** welke ik ook had kunnen verzinnen, maar **AVONDROOD** klinkt toch weer heel romantisch. Ook zijn er de metaalkleuren, **GOUD(venstertje)**, **ZILVER(streep)** en **KOPER(uij)**, of simpelweg **METAALVLINDER**. De **SPAANSE VLAG** is als vlinder veel kleuriger dan alleen maar rood/geel. Als je er geen jota van snapt, dan is er ook nog de **JOTAUIL**.



De allermooiste naam, vind ik, is ongetwijfeld de prachtige **LIEVELING**.

Dat adelijk bloed zoals **KONING(spage)**, **KONINGIN(nenpage)**, **MONARCH(vlinder)** en **KEIZER(smantel)** alleen bij de dagvlinders gebruikt wordt rikt naar discriminatie.

Nu heb ik het wel over de nachtvlinders gehad, maar ook bij de vogels “is er niks menselijks vreemd” zoals bv een zanger, strandloper, jager of bosruiter. De roodstaart en roodborstjes hebben te lang liggen zonnen op het naaktstrand. Maar dat is een ander verhaal.

Camilia Sitsen