



De Inleiding

Ik ga jullie in dit verhaal vertellen hoe ik het heb gevonden om samen met de mensen van IVN een bijen hotel te bouwen en te leren wat eigenlijk het doel is van bijen.

De morgen

§ Morgens gingen wij naar juf Daniëlle toen kwamen de mensen IVN zij kwamen ons vertellen hoe we een bijenhotel moesten maken. Ze leerden ons eerst hoe we met bijen om moesten gaan toen we klaar waren deden we nog een voorstel rondje en we kregen nog echte bijen te zien en toen begon het echte werk de meisjes begonnen met het huis in elkaar zetten en de jongens met boren toen we klaar waren gingen we aan de kleine hotels beginnen maar we moesten het wel s middags nog afmaken .Dit was de morgen

De middag

Toen we s middags naar school gingen moesten we nog een paar bijenhotels vullen met bamboe en riet en toen waren ze klaar maar we moesten het natuurlijk wel nog neerzetten dat deden de mensen van IVN met de uitgekozen kinderen de rest mocht met de kleuters onkruid wieden toe we klaar waren met wieden mochten we nog zaaien we zaaiden bloemen die bijen lekker vinden ruiken dit was de middag.

Slot

Ik hoop dat jullie nu weten wat wij met IVN hebben gebouwd ik hoop dat jullie nu ook weten hoe leuk het is om iets voor de natuur te doen .

Van Bente Simons