

Kerstwandeling op tweede kerstdag in het mooie witte stadje Thorn.



We werden ontvangen door Hermien, Michiel en René bij Kapel onder de Linden.

Vandaar uit vertrokken we met 2 groepen voor een heerlijke wandeling door natuur en cultuur.

Zelf liep ik met de groep van Hermien mee en zij wist ons te vertellen dat er in Thorn vroeger een tram heeft gereden. Op de plaats waar het station was hebben we hier uitleg over gehad.

We zijn meer te weten gekomen over de kapelletjes in Thorn!



Op de markt stond een hele mooie kerstboom met alleen maar lampjes erin. Hier had Hermien het idee om ons kaartjes erin te laten hangen met persoonlijke wensen. Dit werd uiteraard ook de andere groep gedaan.



Vandaaruit liepen we verder langs de Sint-Michaëlskerk. Daar werd verteld over de geiten en de bokken in Thorn en over de stichter van de Abdij, Ansfried!

Daarna liepen we verder weer richting natuur. waar we een pauze hielden en genoten van een lekker drankje! We werden weer een beetje warm en liepen gezellig verder.



Met op de achtergrond de Sint-Michaëlskerk!

Bij terugkomst bij de Kapel onder de Linden werden we nog verwend met een kopje koffie/thee en kerstbrood.

De organisatie had nog een vragenlijst gemaakt met enkele vragen die betrekking hadden op de wandeling. Maar ook met de vraag: wat zit er allemaal in Hete Bliksem?

Michiel zou Michiel niet zijn als hij niet gezorgd zou hebben voor het recept hiervan voor ons allen en hij had voor iedereen een zakje bij zich met appels.

De wandeling was zoals gewoonlijk met kerst heel sfeervol en gezellig!

Hermien, Michiel en René dank jullie wel voor de organisatie en tot de volgende keer!

Astrid Janissen

