



*beleef de natuur!*



# Klein Duimpje en de reuzen

**Een onderbouwproject van het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem  
najaar 2015**

- Doelgroep:** groepen 1 t/m 4  
**Plaats:** bij dit verhaal: Grootmeer (tussen Wintelre en Vessem).  
**Startplaats:** parkeerplaats bij het Grootmeer.  
**Doel:** op een speelse manier de natuur beleven en kijken naar bomen  
**Materiaal:** papier, potloden, waskrijt, zakjes voor de dennenappels, loeppotjes, schepnetjes, plastic bakjes



## Inleiding

Een beleving in de natuur: een modern sprookje

Deze sprookjeswandeling kun je eigenlijk overal uitvoeren. De gebruikte opdrachten kun je ook op andere locaties doen. Wat je nodig hebt is een boomrijke omgeving en een plek waar gekapt is. De uitkijktoren kan ook een klimrek, klimboom, open plek in het bos of picknicktafel zijn. Gebruik opvallende elementen op jouw gekozen locatie om een vergelijkbaar verhaal te maken.

## Het verhaal: bij de parkeerplaats

Lang geleden woonden in een huisje, de Bosschuur geheten, een houthakker met zijn vrouw en 8 kinderen. Het gezin woonde daar fijn en de kinderen konden elke dag buiten spelen in de grote tuin in het bos. De jongste van de kinderen heette Klein Duimpje en hij was de slimste van de acht. De kinderen hadden vaak honger, omdat de vader als houthakker niet zoveel geld verdiende om elke dag goed eten te kopen. Het probleem werd steeds groter....tot Klein Duimpje op een avond zijn ouders hoorde



praten vanuit zijn bedje op zolder. Vader huilde en zei tegen moeder: 'Zo kan het niet langer, de kinderen zullen dood gaan van de honger. 'We kunnen ze het beste morgen naar het Grootmeer brengen en daar achter laten' zei vader. 'Iemand zal ze daar zeker vinden want er komen daar veel wandelaars. Iemand zal ze wel meenemen en verzorgen'. Moeder huilde met vader mee, maar er was geen andere oplossing. Klein Duimpje, die alles had gehoord, besloot een plan te maken. Hij zou heel goed opletten hoe ze zouden lopen, zodat hij makkelijk de weg terug naar huis zou kunnen terugvinden.

De volgende ochtend ging het gezin al vroeg op pad. De kinderen waren opgewonden, omdat ze zouden gaan picknicken in het bos. De kinderen rennen ver vooruit. Als ze zich omdraaien zijn vader en moeder er niet meer. Ze beginnen te jammeren en een beetje te huilen. Klein Duimpje, zoals altijd erg oplettend en lief, weet ze rustig te krijgen en ze besluiten door het bos de weg naar huis terug te zoeken. Ze zijn allemaal vaak met vader meegeweest, dus iedereen weet nog wel iets van de route

## We gaan op weg

- *Ze lopen naar de slagboom en daarna een stukje rechtdoor. Bij de eerste mogelijkheid (op de hoek staat een geel-rood paaltje) gaan ze linksaf het bos in.*

Wat valt Klein Duimpje hier op? Zien jullie het ook?

Er staan bomen zo groot als reuzen met eronder allemaal kleine boompjes.

**Opdracht: Zou dat familie zijn van elkaar. Net als vader, moeder en Klein Duimpje familie van elkaar zijn?**

Klein Duimpje kende deze plek goed!!! Vorig jaar had vader hier gekapt. Nu staan er alweer allemaal kleine boompjes.

- *bij de volgende mogelijkheid gaan ze rechtsaf.*

Een stukje verder is vader ook nog aan het werk geweest. Er is een groot stuk van het bos gekapt. Een paar losse grote reuzenbomen staan nog rechtovereen. Vooral een grote grove den valt Klein Duimpje erg op. Vader heeft hem laten staan, hij vond hem kennelijk erg mooi. Omdat je niet bij de grote boom kunt komen, kijken we aan de linkerkant van het pad. Daar staan nog meer van zulke bomen.

**Opdracht: kijk eens naar de schors. Die beschermt de boom tegen ziektes en knabbelende beestjes. Maak een schorsafdruk.**

Klein Duimpje loopt samen met zijn broertjes en zusjes verder door het grote bos.

- *Bij het volgende kruispunt gaan ze rechtdoor en een kruispunt verder gaan ze weer rechtdoor.*

Dat is makkelijk te onthouden, denkt Klein Duimpje. Het bos om hen heen wordt donkerder.

**Opdracht: zoek dennenappels.**

De kinderen lopen rustig verder achter Klein Duimpje aan.

Bij het volgende (grote) kruispunt nemen ze de tijd om even stil te staan. Ze staan in een kringetje en pakken elkaars handen vast. Ze sluiten de ogen: misschien kunnen ze geluiden horen in het bos, die hun de weg naar huis kunnen wijzen. Maar ze horen vooral de vogels, die in het bos wonen.

**Opdracht: wij gaan ook in een kringetje staan om naar de vogels te luisteren. Hoor je ze? Zijn het allemaal dezelfde vogels? 'Praten' de vogels ook met elkaar?**

- *Op dit (grote) kruispunt gaat de houthakkersfamilie rechtsaf.*

Op dit kruispunt zien ze veel dode takken in het bos liggen.

**Opdracht: zoek kleine wriemelbeestjes tussen de takken en onder het schors. Verzamel ze in een loepsteker. Zijn er verschillen tussen de beestjes? Hoeveel verschillende soorten zie je?**

Ze lopen nu stevig door, want ze zijn al een poosje onderweg. Ze lopen en lopen.

- *Bij het volgende kruispunt gewoon weer rechtdoor, en dan nog een keertje bij een (T-splitsing) rechtdoor.*

En dan ziet Klein Duimpje het: heel in de verte op een bergje aan de rechterkant is een uitkijkpunt. Uitgelaten rennen Klein Duimpje en de ander kinderen erheen. Er staan bankjes bovenop het uitkijkpunt en wat ze daar zien, is fantastisch: een enorme watervlakte strekt zich voor hen uit. Moeder heeft van het laatste meel in huis koekjes gebakken en ze heeft een fles fris water in de rugzak gestopt, die het oudste kind steeds heeft gedragen. De kinderen genieten van de rust en de versnaperingen.

**Opdracht: zie jij het uitkijkpunt ook? Ren er maar naartoe en klim omhoog. Tijd voor de picknick!!**

Klein Duimpje gebruikt de tijd goed: hij kijkt uitgebreid om zich heen. Hij ziet een grote alleenstaande eik, hij ziet bloemen en gras tot in het water en een beetje schuin rechts aan de overkant: wat ziet hij daar? Een bankje aan het water. Hij herinnert zich dit bankje wel: daar is hij vaker geweest met vader. Hij mocht dan een beetje bij het water spelen, terwijl vader aan het werk was in het bos.

**Opdracht: Kijk goed om je heen? Zie je in de verte het bankje vlak bij het water staan?**

Omdat het al ver in de middag is en het snel donker zal worden, zegt Klein Duimpje: 'Laten we langs het water naar het bankje wandelen. Van daaraf is het niet ver meer naar huis!!'

Ze lopen en lopen.

Ze kijken in het water. Wat is het mooi helder!! Ze kunnen planten zien en ook beestjes.

**Opdracht: zie jij ook beestjes in het water? Kun je ze vangen? Gebruik een schepnetje en een bakje.**

- *Ze komen tenslotte bij het bankje aan. Ze besluiten gewoon het pad aan de waterkant te volgen.*

Ze rennen niet meer. Ze zijn moe en denken dat ze verdwaald zijn en dat ze nooit meer thuis zullen komen. Maar dan ziet Klein Duimpje het als eerste: de parkeerplaats waar ze die ochtend vertrokken zijn.... en wie staan daar op hun te wachten: vader en moeder!!! Ze zijn allemaal erg blij elkaar weer te zien. Vader en moeder hadden hun toch niet achter kunnen laten. Ook al zou er niet zo heel veel te eten zijn, ze waren een gelukkig gezin en zoveel hadden ze niet nodig, als ze elkaar maar hadden!!!!

En zo eindigde een spannende dag met een lange wandeling toch nog goed!!!!.